

In Bussum - Zuid wordt een nieuw jeugdcentrum geopend

„Kommin” bestemd voor jong en oud - iedereen is welkom

bied van het jeugdwerk nog zoveel bruiklag, een organisatie op te bouwen. De eerste contacten werden gelegd en men begon in een oud schooltje.

Het werk nam een steeds grotere omvang aan. Er kwamen steeds clubjes bij en het accent werd gelegd op het vrije jeugdwerk op zaterdag en zondag, wanneer de jeugd vrij is en behoefte heeft aan vrije contacten. Later werd de oude fietsenstalling van de St. Jozefschool ingericht tot aula en beatkelder, hetgeen mogelijk was, omdat deze aula zich in het souterrain bevindt. Zo groeide Jongens- en Meisjesstad steeds verder uit; er werd een stichting in het leven geroepen. Dat was vorig jaar. Op 1 januari 1970 trad de heer J. P. H. Minekus in dienst van de stichting als jeugdleider en na zijn benoeming ging de groei steeds verder. Reeds enige jaren deed zich de behoefte gevoelen aan een geschikt gebouw omdat de aula onder de Jozefschool en de kleine ruimten in Versteeghstraat te kort schoten. Het bouwplan werd uitgewerkt; als plaats werd aangewezen een binnenplaats aan de Fokke Bleekerstraat; met de bouw werd begonnen. Aanvankelijk had men gehoopt, dadelijk na het zomerseizoen te kunnen starten maar de openingsdatum moest steeds weer verschoven worden. Nu is het dan zo ver. Aan het einde van de maand gaat het nieuwe gebouw van de stichting voor club- en buurthuiswerk „Kommin” definitief open.

Het nieuwe gebouw

Wij hebben er onbescheiden als wij zijn van buiten een blik in geworpen; ook al geeft een spionage vanaf de buitenkant geen afgerond beeld, het is toch wel mogelijk een bepaalde indruk van de toekomstige activiteiten te krijgen. Laat ons vooropstellen dat hier voor de jeugd van Bussum-zuid een gebouw is neergezet, dat drie ton kost. Op zichzelf is het al een prestatie om drie ton voor de jeugd op tafel te brengen. Zonder overheidssteun was dat ook niet mogelijk geweest. Het gebouw heeft twee bijzonder mooie ruimten, die apart vermeld moeten worden: bij het binnenkomen komt men in een zeer gezellige ontvangsthal met open haardvuur en warme beschilderde wanden, waar het goed toeven is. Hier vinden de eerste contacten plaats. Na het deponeren van de jassen in de garderobe kan men dan in een van de zaaltjes terecht voor de vele activiteiten. Men kan, als men dat wil, ook in de ontvangsthal blijven om te converseren.

Gelijkvloers bevinden zich dan nog verschillende ruimten voor allerlei vormen van creatieve vrijetijdsbesteding. Wij sommen er enkele op: naaigroepen, beat-soul-dansen, motorsleutelclub, volksdansen, handenarbeid, ballet, natuurclub, damesgymnastiek, judo, bokstraining. Er zijn ook gezelligheidsclubjes, zoals kaartclub, tafeltennis enz. De mime-lessen worden gegeven beneden in de grote ruimte, die geschikt is voor allerlei doeleinden zoals toneel (er is een toneelgroep), bestdansen, ballet etc. De mimegroep heeft een korte periode van inzinking achter de rug. Op het ogenblik wordt er weer enthousiast gewerkt onder leiding van Marijke van der Heuvel.

J. P. H. Minekus

Sedert 1 januari van dit jaar heeft „Kommin” er een echte leider gekregen. Zijn werkzaamheden hebben zich al dermate uitgebreid, dat hij om assistentie heeft moeten vragen. Hij was de laatste maanden dag en nacht in touw en de weekenden schoten er voor hem bij in. Die assistentie heeft hij gekregen. Sedert enige maanden is Esther Santcroos eveneens als leidster in dienst getreden en samen zetten zij de schouders onder het jeugdwerk in Bussum-Zuid.

De heer Minekus deelde ons nog mede, dat het nieuwe clubhuis ook voor volwassenen open staat en, om een voorbeeld te noemen, de bejaarden in Bussum-zuid zullen hier in de morgen en middagen een sociëteit kunnen vinden. Houd dus het einde van deze maand goed in het oog: dan opent de nieuwe „Kommin” zijn poorten. Jongelui, ook zij die niet zijn aangesloten bij de activiteiten van de stichting zijn zaterdag en zondag welkom als er „instuif” is. En onthoud het:



Close up van „mime” van „KOMMIN” te Bussum-Zuid.

Jeugdgebouw van drie ton kwam tot stand

Wij stellen u voor: Marjanne van der Laan; leeftijd negentien. Jong, blakend van levensaanvaarding, vol met idealen, geestelijk vitaal, nooit eronder te krijgen. Marjanne is het prototype van onze moderne jeugd, die helaas door te veel publiciteit een verkeerd image heeft gekregen. Insiders weten beter; die jeugd van tegenwoordig is heus zo beroerd niet; wij tippelen daar beslist niet in en blijven optimistisch. Marjanne van der Laan behoort tot de werkende jeugd.

Als u in Bussum het telefoonnummer van een bekende plastic-industrie opbelt krijgt u steevast haar aan de lijn. Ze stelt heel gedecideerd haar vragen, geeft afdoende en zakelijke antwoorden, is voor haar taak berekend. Zij heeft verborgen talenten. Een daarvan is naar buiten getreden en wij kunnen al onze lezers (ulteraard met haar toestemming) van een van die talenten laten meeprofitieren. Zij kan aardig schrijven. Ziehier haar pennevrucht, die wij zonder er een woord of letter aan te veranderen hebben overgenomen:

Mime leeft

De kop luidt „Mime leeft van top tot teen in Bussum”. En dan volgt: „De mime-kunst leeft! Mime is het bewust herontdekken van je eigen denken en kunnen. Mime geeft je meer zelfvertrouwen! Daarom hebben wij in Bussum een mime-groep opgericht waaraan momenteel 9 mensen meewerken; negen mensen die met hart en ziel werken aan één doel: jezelf losmaken van alle taboes, wetten en voorschriften, om zo je eigen ik beter te gaan leren kennen. Je vraagt je af:

waarom doe ik het zo, als 't anders ook kan? Maar ja, als je dat andere dan waar wilt gaan maken, ga je je afvragen: „zouden de mensen dat nou niet gek vinden?” Gek? Ben je mal; niets is immers gek in de mime-wereld? Je doet toch immers dingen waar je zin in hebt? Je hebt gewoon maling aan „de mensen”. Wij hebben eens iemand in de groep gehad die bouwvakker was. Toen we met hem eens over „een stuk opvoeren” begonnen, zei hij prompt dat hij dan niet mee zou doen. „Die andere lui van de bouw zouden hem eens kunnen zien, en wie weet wat ze dan allemaal over hem zouden zeggen?”

Angst

Die geest leeft nog veel onder de mensen. De geest van angst, zelfvertrouwen verliezen. „Jezelf zijn” past tegenwoordig zeker niet meer in deze maatschappij van computers. Je staat op, eet, stapt in een auto, werkt, dan volgt koffiepauze, lunch, werkt, theepauze, werkt, ruimt je boel om 5 voor half zes op, stapt half zes in de auto, eet, leest de krant, zet de TV aan, krijgt het kopje koffie aangereikt, kastje weer dicht en dan slapen.

Fijn leven

eerst eens die angst. Dat is tenminste vast één stap in de goede richting naar waar je moet zijn. En waar is dat? In de aula aan de Ceintuurbaan in Bussum bij de Jozefkerk. Het kan ook zijn, dat als je dit leest we al verhuisd zijn naar ons spikspijnternieuwe jeugdgebouw aan de Fokke Bleekerstraat no. 11a. Enne als je verder nog wat wilt weten kun je ons contactadres wel even bellen. Dat is 02159-33282. Als 't effe kan bel dan zaterdag tussen half twee en half zeven en op donderdagavond. De rest van de week zijn we praktisch nooit thuis. Je komt toch, hé? Wij heten niet voor niets: KOMMIN?”

Dat was de brief van Marjanne die we in z'n geheel overnamen omdat ons uit haar stijl een jong mens tegemoet treedt, die open staat voor de goede dingen des levens.

Bezoek van trio

Deze brief was aanleiding drie van de deelnemers van de mime-groep bij ons thuis uit te nodigen. Die uitnodiging werd aanvaard en zo woei er zondag j.l. een frisse wind, toen drie jonge dames bij ons naar binnen stapten, om ons over de Bussumse mime-initiatieven meer te vertellen. Het waren Marjanne van der Laan, reeds aan u voorgesteld, Diana Koel en Marleen Luyben. Diana Koel, vijftien zomers oud is op het ogenblik nog op school, n.l. op de Huishoudschool. Zij leert voor coupeuse, wil later mannequin worden maar haar liefde gaat uit naar dansen. Ook volksdansen hebben haar belangstelling. Marleen Luyben is op de MAVO. Als ze van school gaat wil ze schoonheidsspecialiste worden. Of dat vak toekomst heeft weet ze nog niet. We hebben haar aangeraden, eerst eens te gaan informeren hoe het staat met dat vak van schoonheidsspecialiste en of de spoeling niet wat dun is.

Jongens- en Meisjesstad