

# Uit de Bussumse Historie

## Bussums eerste honderdjarige



*Een 100-jarige. — Mej. de Wed. Th. Hilhorst-Heerschop viert op 11 Februari haar 100sten verjaardag; van die 100 jaren heeft zij er 69 in haar woonplaats Bussum gesleten en dus den groei van Bussum van dorp tot welvarende gemeente medegemaakt. Wij beelden haar hier af met dochter, kleinkind en achterkleinkind.*

'De Katholieke Illustratie' van 9 Februari 1927.

Een eeuw geleden was het groot nieuws als iemand 100 jaar werd, want dat kwam zelden voor.

De eerste Bussumse die in 1927 100 jaar werd, kwam dan ook volop in het nieuws.

Timothia Heerschop werd op 11 februari 1827 in Blaricum geboren. Het gezin waar ze uit kwam, telde 15 kinderen. Ze moet een opgeruimd karakter gehad hebben. Als jonge meid hield ze van kermissen en dansen. Toen ze oud genoeg was, ging ze 'dienen', ofwel: tegen kost en inwoning werken in een gezin. Tot haar 38ste diende ze in Weesp en bij boeren in de omtrek. Toen trouwde ze met Gerardus Hilhorst en kwam in Bussum wonen op de boerderij aan de Krijnenweg. Ze kreeg twee dochters en negentien kleinkinderen. Op haar honderdste woonde ze bij één van haar kinderen in een groentewinkel in de Kapelstraat 41.

Zij heeft Bussum zien veranderen, vooral na de komst van het spoor in 1874. 'Mooier is Bussum geworden', vond ze, 'maar tussen de mensen is het minder geworden: veel standsverschil'.

Haar honderdste verjaardag is niet ongemerkt voorbij gegaan. Artikelen en foto's in kranten en tijdschriften, vlaggen in de Kapelstraat, haar huis van binnen en van buiten versierd. Veel geluk-

wensen, geschenken en bezoeken. Van de pastoor natuurlijk, en van de kapelaans en de zusters van de Majella. Ook de burgemeester en de eerwaarde broeders kwamen, en zelfs de dominees. Kinderen van bewaarschool zongen voor haar en de harmonie Crescendo bracht een serenade.

Timothia, die Tijmetje, Opoe of Moertje werd genoemd, overleed in Bussum op 21 februari 1928 op de leeftijd van 101 jaar. Zij ligt begraven op de Oude R.K. Begraafplaats te Bussum.

KLAAS OOSTEROM  
BRON: DE EERSTE BUSSUMSE HONDERD-JARIGE DOOR NEL KRIJNEN-VAN GOG. CONTACTBLAD HKB JAARGANG 8 NR 1. APRIL 1992.

[FOTO HILHORST]



Historische Kring  
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum  
Telefoon 035 691 29 68  
www.historiekringbussum.nl  
hist.kring.bussum@planet.nl