

# Uit de Bussumse Historie

## Bussum in geuren en kleuren

Wat mijn zintuigen in Bussum ervoeren kan ik me nog voor de geest halen. Zoals de geur van chocola van Bensdorp die zich zo nu en dan over Bussum verspreidde. De geur in het Crailose bos: in de herfst rook het pakket van afgevallen bladeren naar sherry. Ook de geur van de bloeiende heide was onmiskenbaar.

Een prettige, frisse geur van exotisch fruit drong zich op bij Warmolts: meloen, vers citrusfruit en perziken. En dan de geur van versgebakken brood of de smaak van een verse krentenbol bij de banketbakkerij Bultink op de Huizerweg. Een vreemde mestgeur kon je ruiken naast de Kijkrijp op de Landstraat. Daar was in mijn jeugd nog een boerderij! De kerstbomen van vroeger gaven zo'n heerlijke harsachtige denengeur af die ik nog altijd associeer met Kerst. Een sterk contrast met de geuren van 'de Chemische'

in Naarden. Een penetrante en kunstmatige, kauwgomachtige geur, vooral bij de dumpplaats 'de Lepelaar', richting Muiden.

Anders waren de geuren op de markt bij de Wilhelminakerk. Ik herinner me de viskraam met de Spakenburgse Hanna. Terwijl ik toekeek hoe ze uit houtzaagsel kronkelende palingen viste en vilde, rook je de geur van verse en gerookte vis. Ook stonden er noten- en stroopwafelverkopers. Mijn moeder kocht op de markt wel eens een 'slof' aardbeien. De heerlijke geur uit die spanen doos met helderrode vruchten, vergeet ik niet.

Als ik in 'het Mouwtje' viste, rook ik moerasgeur. Paddenstoelen in de bossen en landgoederen rond Bussum hadden die geur die je ook ruikt bij champignons. Een heerlijke zoete lucht kon je ruiken bij de Poffertjestent van Van der Steen bij het raadhuis.

Ik noem de betoverende geur van



rozen in de rozenkwekerij 'De Wilde'.

En dan natuurlijk patat mét. Voor ijsjes ging ik naar Jamin in de Nassaulaan of bij Dolomiti aan de Vlietlaan of Venezia in de Kapelstraat. Tegenover de HEMA was in een Chinees en het was dáár, dat ik voor het eerst Chinese kippensoep en een loempia proefde. Nog steeds denk ik daar aan als ik nu een loempia opensnijd.

De kleuren van Bussum zijn in mijn herinnering allerlei soorten natuurlijk groen. De prachtige geelgroene treurwilgen in het



**Historische Kring  
Bussum**

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum  
Telefoon 035 691 29 68  
[www.historischekringbussum.nl](http://www.historischekringbussum.nl)  
[hist.kring.bussum@planet.nl](mailto:hist.kring.bussum@planet.nl)



Mouwtje, de statige rode en groene beuken langs de Huizerweg, de paarse heide bij de Randweg en de roze bloesems van de Japanse kers rond Koninginnedag.

Geuren, kleuren en smaken van mijn jeugd in Bussum; zij vormen in mijn geest een dierbaar kleinnood, dat ik naar believen steeds weer kan openen.

TON LONGAYROUX

Deze en andere verhalen van Ton (1950) staan op [www.historischekringbussum.nl](http://www.historischekringbussum.nl) onder VERHALEN.

Vanaf 1970 woonde hij elders in Nederland. Ton Longayroux is nu met pensioen en woont een deel van het jaar in Frankrijk, in het gebied waar zijn familienaam vandaan komt.

