

Uit de Bussumse Historie

Schooltuintjes

Het moet op de Lagere School geweest zijn, dat we een schrijven meekregen over de schoolwerktuintjes. Ik liet het briefje thuis zien en mijn moeder, zelf afkomstig van het platteland, zag wel wat in deze vorm van nuttig vermaak. Ik werd tot het project toegelaten en meldde me bij het terrein van de tuintjes dat naast het zwembad van Bussum toen lag, ingang Huizerweg, dezelfde ingang als naar het toenmalige zwembad.

Het terrein was ingedeeld in tuintjes die op hun beurt weer ingedeeld waren in teeltbedjes. Iedere deelnemer kreeg een tuintje toegewezen met vier bedjes. In een schuur werd gereedschap gehaald: een hark en een houten lat, verdeeld in decimeters. Al snel bleek waartoe die lat diende. Ook bedjes moesten ordelijk en gelijkmatig worden ingezaaid en de lat diende daartoe in de rulle grond gedrukt te worden. Daarna konden de maten netjes in decimeters op het

bedje worden afgepast.

De leiding van de schooltuintjes bestond uit een aantal gedreven, idealistische docenten. Enkele namen herinner ik mij nog. Zo was er de jonge en energieke mijnheer De Beer, een onderwijzer, en de wat oudere, uiterst vriendelijke mijnheer Jongepier, die ons de fijne kneepjes van het tuinieren bijbrachten.

Het eerste tuinproject herinner ik mij nog goed. Je mocht je beginletter van je naam in tuinkers zaaien.



De schooltuintjes bestaan nog! (foto Tjerk Velthuisen)

Woensdagmiddag, een week later, werd het natuurwonder aanschouwd. Inderdaad was mijn T in fijn groen op het bedje verschenen. Een openbaring! Hierna verschenen in de bedjes radijsjes, rode bietjes, stam-sperziebonen, sla en ook bloemen zoals de zinnia en de zomeraster. Trots als een pauw kon ik thuis mijn oogst laten zien en mijn zelf geteelde groenten smaakten natuurlijk veel beter dan die uit de winkel.

Achteraf kijk ik met bewondering en dank terug op deze organisatie die aan mijn opvoeding heeft bijgedragen en liefde voor wat groeit en bloeit blijvend heeft achtergelaten. Tuinieren doe ik nog graag en mijn tuin (en bijenstal!) mag gezien worden. Zouden de schoolwerktuintjes in Bussum nog bestaan?

TON LONGAYROUX

Deze en andere verhalen van Ton (1950) staan op www.historischekringbussum.nl onder VERHALEN. Vanaf 1970 woonde hij elders in Nederland. Ton Longayroux is nu met pensioen en woont een deel van het jaar in Frankrijk, in het gebied waar zijn familienaam vandaan komt.

 **Historische Kring
Bussum**

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl
hist.kring.bussum@planet.nl



De schooltuintjes in de jaren 60. [groep Paul]