

Uit de Bussumse Historie

Spaans legerkamp in Bussum

Op 1 december 1572 richtten Spaanse troepen in Naarden een bloedbad aan, waarbij de Spanjaarden opereerden vanuit een legerkamp in Bussum. Het was in de eerste jaren van de 80-jarige oorlog (1568-1648) dat Spanje met strafexpedities de opstand van de Hollanders tegen de Spaanse overheersing probeerde te beteugelen. Een Spaanse legergroep o.l.v. Don Frederik de Toledo had eerst Zutphen bezocht en was eind november 1572 via Amersfoort op weg naar Naarden, een van de steden die de opstand steunde.

De Naarders, in het besef dat ze tegen de Spaanse troepen geen kans hadden, stuurden op 29 november een delegatie naar Amersfoort. De bedoeling was met Don Frederik tot een vergelijk te komen opdat de stad gespaard zou worden. Hij was echter niet genegen hen te ontvangen en gebood hen de volgende dag naar het legerkamp in Bussum te komen. De volgende dag was er in Bussum een ontmoeting tussen Don Frederik en een Naardens gezant, echter zonder resultaat.

Op 1 december gingen opnieuw

enkele inwoners van Naarden met de stadssleutels op weg, nu naar Bussum. Halverwege hun tocht ontmoetten ze een groep Spaanse soldaten onder leiding van Julius Romero. Romero stelde de Naarders gerust, nam de sleutels in

nodigde Romero en zijn legergroep uit voor een maaltijd in de stad. Toen keerde het tij, meer Spaanse soldaten vielen Naarden binnen en in korte tijd werden ruim 400 van de 500 inwoners van de stad over de kling gejaagd. Uiteindelijk kon

slechts een 60-tal burgers vluchten. Enkel en slaagden er in om met sommen geld hun vrijheid te kopen. Landvoogd Alva berichtte tevreden aan Phillips II: '... niet één kind is ontkomen'.

Over het Spaanse kampement in Bussum is niet veel bekend. Behalve dat het kamp was opgeslagen in Laag Bussum, dus ergens in het huidige centrum van het dorp, wordt vermeld dat het vanaf Naarden 'één uur gaans' was.

Don Frederik (Don Fra-drique Álvarez de Toledo (1537-1583) was de tweede zoon van landvoogd Alva, de Spaanse heerser over de Nederlanden. Omdat Frederik in zijn thuisland dingen had gedaan die niet door de beugel konden, werd hij door koning Phillips II met een benoeming tot aanvoerder van een legermacht het

land uitgestuurd. Zijn taak werd het de opstandige Hollanders tot de orde te roepen. Vanwege zijn brute wijze van optreden kreeg hij



El Greco: Romero en St. Julian (Prado Madrid)

de bijnaam 'Ijzeren Hertog'.

Julian Romero (Julian Romero de las Azanas (1517-1578) was een onbarmhartige vechtersbaas. Vanwege zijn vele in veldslagen opgelopen verminkingen, hij verloor een oor, een oog, een arm en een been, kreeg hij de bijnaam 'El Guapo' (de knappe). Na zijn dood beeldde El Greco hem af als een heilige die

vroom opkijkt naar zijn patroon St. Julian en naar God.

TEKST: BEN KONING

 **Historische Kring
Bussum**

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historishekringbussum.nl
hist.kring.bussum@planet.nl