

Overleg met Willem Bauer over 't bouwen van een hut. Toezegging van Mevrouw Van Eeden om te helpen met geld. Van Oordt in 't complot, later Van Meurs en Steenhoff.

**Willem Bauer:** Wilhelm Cornelis Bauer (1862-1904). Architect; ontwierp aanvankelijk zeer onconventionele bouwwerken voor prijsvragen, echter zonder succes. Hij en zijn broer, de schilder en graficus Marius Bauer, waren reeds geruime tijd bevriend met Van Eeden. Willem behoorde tot de medeoprichters van Walden en bouwde de eerste hutten op het terrein, alsmede het huis 'De Lelie' voor de familie Van Eeden en het huisje van Truida Everts. Hij leed aan syfilitische verlammingen en depressies, was patiënt van Van Eeden. Bleef vaak lange tijd weg, was waarschijnlijk kolonist tot 1903; pleegde zelfmoord in 1904.

**'t bouwen van een hut:** Op 1 februari schreef Van Eeden in zijn *Dagboek*: 'Bloeiende viooltjes gevonden in Hilversum. Ik ga iederen dag daarheen. Ik zal nu zien mijn hut hier in de buurt gebouwd te krijgen. Willem Bauer begreep me terstond. Een blokhuisje met stroo gedekt. Ik wil daar gaandeweg, met voorzichtige aansluiting aan het gewone leven beproeven hoever ik met vereenvoudiging en verfraaiing gaan kan. Ik wil daar weinig hebben maar alles zuiver, noodig en fraai.'