

J. HILVERDA 60 JAAR LID

# H. Gorter richtte in 1899 SDAP-afdeling Bussum op

**BUSSUM** — Wanneer men een „verhaal” wil schrijven bij het 75-jarig bestaan van de Bussumse afdeling van de PvdA/SDAP — een feest, dat a.s. woensdag gevierd wordt met o.a. de overkomst van minister-president Den Uyl naar Bussum — kan men natuurlijk geen partijleden meer vinden, die de oprichting nog bewust hebben meegemaakt. Maar misschien toch wel een enkele van de oude Bussumse rooie rakkers, die heel lang lid zijn: J. Hilverda, die al in 1914 lid werd bijvoorbeeld (zestigjarig jubileum dus) en M. Bode, die al bijna de vijftig jaar haalt.

Pratende met hen — en met de afdelingsvoorzitter, de heer J. Barnard, die in de archieven dook — levert dan ook de gewenste oude verhalen op. Van de oprichting op 17 maart 1899 door niemand minder dan de beroemde dichter Herman Gorter, die ook een strijdbaar politicus was en een aantal jaren voorzitter van de Bussumse SDAP-afdeling: tot hij in 1909 bij de scheuring op uiterst links terecht kwam. Internationaal kent men de vurige politicus Gorter (bevriend met Lenin) veel beter dan dichter. Twintig leden telde de afdeling bij de oprichting. Bussum had toen rond 7000 inwoners, zodat men nu (krap 40.000 inwoners en rond 350 leden) toch wel kan vaststellen, dat er ook relatief gezien flinke groei is geweest.

Andere bekende Bussumse SDAP-ers uit de beginperiode waren de bouwmeester K. P. C. de Bazel (die blijkens een aantekening op een ledenlijst van 1907 overigens nooit op een vergadering kwam) en de bekende Jan van den Berg, later met Gorter uitgetreden. En in een iets latere periode bijvoorbeeld de vader van de huidige burgemeester van Rotterdam, het in Bussum wonende Amsterdamse schoolhoofd Thomassen, de schrijfster Marianne Philips (mevrouw Goudekot), raadslid, en de latere minister Van der Kleef, die in 1915 in Bussum het eerrode raadslid werd. Ook Edo Fimmen, bekend NVV-secretaris van vóór de oorlog, was lid in Bussum. De eerste SDAP-wethouder werd in 1939 de enkele jaren geleden overleden heer L. Bouma. Van de heer Van Der Kleef gaat nog het verhaal, dat hij in de crisisjaren eens samen met Jan(tje) van den Berg bij 'n demonstratie in een lantaarnpaal klom om de Bussumse menigte toe te spreken. Hij was, toen hij in de raad kwam, juist



Portrettekening van HERMAN GORTER in 1924 gemaakt door mevrouw Van Blaaderen-Hoogendijk.

in militaire dienst (mobilisatietijd), maar kwam al spoedig vrij en ontmoette toen als mederaadslid een van z'n hoogste militaire chefs: de generaal Fabius (van het boekje „Honderd jaar Bussum”).

Oud-raadslid Bode herinnert zich hoe hij burgemeester Thomassen als jongetje in de Ruthardlaan bij de mei-boom zag dansen.

In 1946 verdween de SDAP en kwam in haar plaats de Partij van de Arbeid: de befaamde „doorbraak” waarvan de plaatselijke mensen in Bussum nu zeggen, dat er althans hier toch niet veel leden uit de kerkelijke hoek van zijn overgebleven. En misschien sluit daarbij ook wel aan de opmerking van voorzitter Bar-

nard, dat de Bussumse PvdA als enige in het Gooi — voor de a.s. raadsverkiezingen niet heeft willen „opgaan” in een progressieve lijst: „Wij vinden, dat we als socialistische partij een eigen identiteit moeten laten zien, met eigen verbindingen, eigen organen en een eigen programma. In onze afdeling zie je heel duidelijk, dat een aantal van de oude makkers van vroeger zich heel wel verstaan met uitgesproten jongeren, die een soort neo-marxisme aanhangen”.

Samen gaan ze volgende week in alle opgewektheid en naar oud en jong ons verzekerden met volle vertrouwen in de uitkomsten van de raadsverkiezing het feest vieren van hun 75-jarige partij-afdeling.