

1



2



3



4



# De Lutherse kerk: gij zult een zwaan horen zingen



Raam Zwaan

Nol Verhagen

Het kerkgebouw van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Naarden-Bussum is het oudste nog als kerk in gebruik zijnde kerkgebouw in Bussum. Het stamt uit 1903. De kerk, Mecklenburglaan 50, grenst met de achterzijde aan de Brinklaan, waar zij nauwelijks opvalt. Toen het kerkje gebouwd werd stond het geruime tijd geheel vrij in het pas aangelegde Prins Hendrikpark.



De herkomst van de gebrandschilderde ramen is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk schonk een gemeentelid (mevrouw Insinger) de kerk een glas-in-loodvenster, voorstellend een zwaan, en mogelijk ook twee kleinere ramen, voorstellende Alpha en Omega, begin en einde. Het raam met de zwaan werd aanvankelijk geplaatst in de apsis, achter de preekstoel. Later werd het in aangepaste vorm (het vermeldt nu de jaartallen 1903 en 1937) verplaatst naar de consistoriekamer. De zwaan is een bijzonder symbool voor de

lutheranen. Behalve in het venster staat ook op de torenspits een zwaan. De achtergrond daarvan is een legende. Toen de Tsjechische hervormer Johannes Hus in 1415 als ketter op de brandstapel stond, zou hij gezegd hebben: 'Thans braadt gij een gans, maar over honderd jaar zult u een zwaan horen zingen'. Die zwaan is Maarten Luther.

In het interieur van de kerk zijn gebrandschilderde ramen te vinden die de vier evangelisten voorstellen: Lucas (Mens), Marcus (Stier), Mattheus (Leeuw) en Johannes (Adelaar). Deze dateren van 1937, toen de kerk ingrijpende verbouwd en gemoderniseerd (en wit geschilderd) werd. Ze zijn ontworpen door de architect van de verbouwing, F.B. Jantzen en gemaakt door G. Schooneveld uit Amsterdam.

(deels ontleend aan een artikel van Klaas Oosterom in *BussumsNieuws*, februari 2011)

- 1 Raam Adelaar
- 2 Raam Engel
- 3 Raam Leeuw
- 4 Raam Stier

Evangelisch-Lutherse Kerk, 1904 (coll. HKB)

