

# UIT DE HISTORIE VAN BUSSUM EN OMGEVING

## Documentaire over verzetsman Gerard Reeskamp

Op vrijdag 17 februari is op NPO2 om 21.05 uur het vierde deel van de documentaireserie 'Het was oorlog'. Deze aflevering is geheel gewijd aan Gerard Adrianus Reeskamp (1899-1970). Reeskamp overleefde de oorlog, maar zag zijn leven en dat van zijn vrouw en zijn kinderen veranderen in een wat bijna een hel genoemd kan worden.

Zijn levensverhaal werd door onderzoekjournalist Ad van Liempt in 2013 al vastgelegd in het boek *De Drogist*. Het is het ongelooflijke verhaal

van de man die arrestaties, gevangenschap en martelingen overleefde. Met name in Friesland leidde hij in de bezettingstijd aanslagen op distributiekantoren en bevrijding van gevangenen.

Gerard Reeskamp groeide ruim een eeuw geleden op in een drogistengezin. In de jaren '30 liep hij met zijn kinderrijk gezin van de Verlengde Fortlaan in Naarden naar de Wilhelminakerk in Bussum.

Reeskamp had een drogisterij aan de Vlietlaan in Bussum. Hij

was al actief met verzet vóór de Duitsers in 1940 Nederland binnenvielen. Hij was gedreven, rusteloos, behendig en kon heel charmant, creatief, brutaal en autoritair zijn. Al snel wordt hij door de Duitsers gezocht. Hij wijkt uit naar Friesland. Het ging lang niet altijd goed daar in Friesland. Hij vervreemde zich van zijn makers door zijn optreden en gedrag. En overvallen liepen wel eens verkeerd af, een keer met dodelijke afloop. Na de oorlog werd hij daarvoor gearresteerd; hij maakte een puinhoop van de verhoren, notabene zonder advocaat, werd door bijna iedereen in de steek gelaten en op 25 november 1947 in hoger beroep bij het Hoog Militair Gerechtshof tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld. Daarvoor al, maar vooral later, stort Reeskamp geestelijk in. Zijn huwelijk is dan al lang kapot, zijn kinderen willen hem niet meer zien. Een beschadigde en gewonde familie. De laatste jaren van het leven van deze heftig levende, gelovige man zijn waarschijnlijk zijn beste geweest.

Met name zijn zoon Paul, zijn



Gerard Reeskamp (in het midden), vlak na de oorlog tijdens de reünie van deelnemers aan de overval in Leeuwarden.



wrouw Anneke en kleinzoon uitstekende basis had voor een Sicco, hebben zoveel speurwerk boek en een documentaire. verricht dat Ad van Liempt een *Klaas Oosterom*