

UIT DE HISTORIE VAN BUSSUM EN OMGEVING

De stemming onder het volk

Deze foto is genomen op 3 april 1919 in gebouw Irene op de hoek van de Kerkstraat en de Kapelstraat in Bussum. De voormalige hervormde kerk wordt voor allerlei doeleinden verhuurd, en is op deze dag in gebruik als stemlokaal voor de provinciale statenverkiezingen. Vier van de vijf leden van het stembureau die onder de preekstoel hebben plaatsgenomen maken deel uit van de gevestigde lokale politieke wereld. Van de heren Harshagen, Klijnman, Fabius en Van Dishoeck, en ook van ambte-

lijk secretaris Frijlink, wordt verwacht dat zij zorgen voor een ordelijk verloop van de verkiezingen.

Deze provinciale statenverkiezingen zijn de eerste sinds het land in angst was dat de Russische oktober-revolutie zou overslaan naar Nederland. Bekend is de oproep tot opstand door de socialistische voorman Pieter Jelles Troelstra in november 1918. En de tegendemonstratie op het Malieveld, met koninklijke aanwezigheid. Ook in Bussum zijn bijeenkomsten



Stembureau in het vml. kerkje in Kapelstraat
(fotocoll. Gem. Bussum)



Bussumsche Courant van 29 maart 1919.

geweest van groeperingen met communistische sympathieën. De gevestigde politieke partijen proberen in de aanloop naar deze verkiezingen (en de in mei 1919 volgende gemeenteraadsverkiezingen) het tij te keren.

Burgemeester s' Jacob gebruikt het angstige gevoel ook in zijn persoonlijke verkiezingscampagne: 'vóór onze Regeering en tegen de revolutie'. De burgemeester wordt in 1919 inderdaad statenlid. En in 1924 commissaris in de provincie Utrecht,

van diezelfde koningin van het Malieveld. Want de revolutie is niet gekomen. En de verkiezingen verliepen ordelijk.

HANS JONKER

