

UIT DE HISTORIE VAN BUSSUM EN OMGEVING

Dina

Op de Bussumse Rooms-Katholieke begraafplaats is het graf van de familie Dreesmann te vinden. Een opvallende naam staat op de grafsteen, tussen die van de leden van de warenhuisfamilie. Het is de naam Helena Bernardina Röbbermann.

Wie was zij?

"Herinneringen aan Loooverhof" staat op een envelop met 43 losse papiertjes die in het Amsterdamse Stadsarchief bewaard wordt. De blaadjes zijn volgeschreven door Trees Dreesmann (1893-1991), dochter van V&D-oprichter Anton Dreesmann. Zij schreef in 1974 enkele jeugderinneringen op voor haar kin-

deren. Deze stonden een kopie ervan af aan het archief. In 1903 verhuisden de Dreesmannen van de Amsterdamse Prinsengracht definitief naar villa "Loooverhof" aan de Brinklaan (bij de Gooibergstraat) in Bussum. De drie jaren ervoor brachten zij alleen de zomers door in het huis. Mee naar Bussum ging Dina, het hoofd van de huishouding. Steun en toeverlaat van ouders en kinderen. Trees Dreesmann schrijft vol warmte over Dina Röbbermann. 'Dina zwaaide de scepter, zorgde voor het eten, zette koffie voor de werklui, dienstbode, werkster en de inmiddels aangenomen tuinman. Want met het



huis groeide ook de tuin. Kleine villa's werden in de loop der jaren aangekocht, afgebroken en zo ontstond in de loop van vele jaren een mooi, groot buitenhuis met een prachtige parktuin'. Pappa Dreesmann hield van verbouwen, tot verdriet van de andere gezinsleden. En van antiek verzamelen, ook tot hun verdriet. 'Als er één zilveren theeservies kwam was het prachtig, maar als het langzamerhand vier of meer werden was het haar (mamma) te machtig. Zo ging het met alles, koekjestrommels, zilveren blaadjes, zilverspeelgoed, klokken,

meubels, schilderijen enz. Dina moest het poetsen en de boel in orde houden'. De onverzettelijke huishoudster was vooral onmisbaar bij de vele ontvangsten in villa Loooverhof. De gasten prezen haar gastvrijheid en haar kookkunst.

Trees Dreesmann: 'Zoals ik al schreef bleef Dina, haar naam was Helena Röbbermann, onveranderlijk recht-op staan in deze betrekkelijke wanorde. Meer en meer steunde het gezin op haar. 's Avonds sloot zij de luiken en 's morgens was zij het eerst beneden. Vanaf de eerste dag tot de laatste heeft zij zich geheel

aan ons gezin gegeven. En dat was een lange tijd. Veertig jaren bleef zij bij ons en werd in het familiegraf bij mijn ouders begraven'.

Kijk vooral eens op You Tube met de zoekterm "Dreesmannfilms" naar bewegende beelden van het leven op "Loooverhof". En kijk dan vooral naar Dina.

Hans Jonker

