

UIT DE HISTORIE VAN BUSSUM EN HET GOOI



Een vreselijk ongeluk

Op 14 november 1945, dus een half jaar na de bevrijding, trouwen in Bussum Henk Daanen en Oeke Vlietstra. De inzegening van het huwelijk vindt plaats in de Hervormde Gemeente van Bussum, in de kerk, Huizerweg 2, de kerk die later Vredekerk wordt genoemd.



De kerk aan de Huizerweg

De huwelijksdienst wordt geleid door wijkpredikant ds. Th. A. Hoen. Vóór in de huwelijksbijbel, die het echtpaar krijgt staat de tekst uit Psalm 119 vers 105: "Uw woord is eene lamp voor mijnen voet en een licht voor mijn pad". Verder staan daar de namen van de man en de vrouw en de naam van de predikant. Daarbij is echter een schrijffout gemaakt in de achternaam van Daanen. Ds. Hoen gaat dit na de kerkdienst verbeteren en wordt met de bijbel in de hand door een vrachtauto overreden en overlijdt. De sporen van de autoband zijn op de opengeslagen bijbel te zien (zie foto).

Op het huwelijk van het getrouwde paar werd dus een enorme domper gezet. De koster kwam later die dag de beschadigde bijbel bij het pas getrouwde paar brengen en zei: 'De dominee is dood'. Het domineesgezin had niet lang daarvoor een zoon verloren. Ds. Hoen stond sinds 1931 in Bussum.

In 1947 wordt een dochter geboren: Loekie. Mevrouw Loekie Verhart-Daanen (1947-2018) heeft deze bijbel na het overlijden van haar ouders altijd in haar bezit gehad. Zij heeft lange tijd in Bussum gewoond en is ook actief geweest in de Vredekerk. Later is zij naar Huizen verhuisd. Enige jaren



Het voorblad van de Bijbel met de bandsporen

geleden vertelde zij mij dit verhaal.

Klaas Oosterom



Rouwadvertentie in het dagblad De Nieuwe Nederlander van 17 november 1945.