

Muiderberg in 1934

Uit: Tusschen Vecht, Eem en zee van dr. Henri Polak en tekeningen van Toon de Jong

Muiderberg is niet groot, maar het bevat een schat van schoonheid. Muiderberg verheugt zich in het bezit van eenige niet alledaagsche merkwaardigheden. Ten eerste de wijd en zijd beroemde echo, die de bijzondere eigenschap heeft, dat zij niet de eigen stem des belangstellende weerkaatst, doch die van een ander, op korten afstand van den luisteraar geplatst, en dan twee malen achtereen, telkenmale sterker en alsof het geluid opklinkt uit den grond. Al zou ook zonder de echo het bosch, waarin zij zich bevindt, fraai genoeg zijn, de echo schenkt het toch een bijzondere aantrekkelijkheid. Een ander mooi woudje is het Kocherbosch met zijn heuveltjes en vijvers, een heerlijk wandeloord. Het behoorde tot een buitenplaats, Hofrust geheeten, die sinds lang is verdwenen, en is thans eigendom van de Nederlandsch-Israëlietische gemeente te Amsterdam, die het waarschijnlijk heeft gekocht ten behoeve van vergrooing harer begraafplaats, of wel voor afgraving van zand, zoodat de toekomst van het fraaie bosch onzeker is.

De tweede merkwaardigheid is de Luthersche begraafplaats, van geheel anderen aard dan de Israëlietische en ondanks hare bestemming een waar

lustoord. Zij dankt echter niet dáaraan haar bijzonderheid, doch aan het feit, dat hier beroemde personen hun laatste rustplaats hebben gevonden, namelijk Helmers, de dichter van „De Hollandsche Natie“, en Heinze, de Duitsch-Hollandsche Componist, alsmede zijn echtgenoot. Heinze heeft vele jaren te Muiderberg gewoond en op een heuveltje, op het fraaiste punt van het dorp, heeft men te zijner eere een monument gesteld.

De derde merkwaardigheid wordt gevormd door de wandschilderingen in den kerktoeren, voorstellende de geschiedenis van den dood van Floris V, die hier, na te Muiden te zijn doorstoken, den laatsten adem uitblies. Bij den jongsten brand, die de kerk heeft geteisterd, hebben deze schilderingen, die overigens geen groote kunstwerken zijn, wel geleden.

De vierde merkwaardigheid, een uiterst moderne, vindt men niet in, doch op denzelfden toren, namelijk een sterk draailicht ten dienste van de luchtvaart,



**Historische Kring
Bussum**
Stationsweg 3 1404 AN Bussum
www.historischekringbussum.nl
tel. 035-69 129 68

dat den 's nachts door de ruimte ijelden vliegtuigen den weg naar en van Schiphol wijst.

Muiderberg is een badplaats, een der meest geliefkoosde ontspanningsoorden van den Amsterdammer. Het is dit reeds

geweest lang vóór de Gooische Tram het in verbinding bracht met de hoofdstad en er een bescheiden forensendom in het leven riep. Het zal het ook blijven, tot de voortgezette inpoldering Muiderberg de Zuiderzee ontnemt en er een ietwat breede vaart voor in de plaats geven zal.



Toren van kerk aan zee



MUIDERBERG: De verbrande kerk in het voorjaar 1934.