

UIT DE HISTORIE VAN BUSSUM EN OMGEVING

Instituut Gooiland in en rond de oorlog

In die periode heeft de Gooilandschool een Nederlandse, een Duitse en een Canadese militaire bezetting gehad. In 1939 biedt het schoolgebouw korte tijd onderdak aan de Vaderlandse strijdmacht. Kort voor de zomervakantie in 1940 vordert de Duitse bezetter het gebouw. Die eerste keer is het slechts voor korte duur. Op 9 september wordt gastvrijheid verleend aan de Koningin Emmaschool, die het eigen gebouw bezet weet door de vijandelijke militairen. De onvrijwillige logeerpartij zal tot half mei 1941 duren.

In november 1940 wordt de joodse leraar Isaak Vissel door de be-

zetter uit zijn functie gezet. Op 30 april 1941 deelt de Gemeente mee dat joodse kinderen niet meer worden toegelaten tot het zwembad aan de Meerweg waar het schoolzwemmen plaatsvindt. Voorzitter en hoofd van de school reageren prompt: Daags daarna berichten zij de ouders van alle kinderen dat het schoolzwemmen wordt stopgezet.

Op 28 augustus 1941 komt de verordening als gevolg waarvan de Joodse kinderen van de scholen worden verwijderd. Ongeveer 20 leerlingen keren na de vakantie niet terug op het instituut. In centrumgemeenten, waarvan

Bussum er één is, moeten aparte Joodse scholen worden gesticht. Het fenomeen brandstofgebrek steekt de kop op. De kerstvakantie wordt met een week verlengd om te besparen op de kolenvoorraad.

In februari 1942 trekken de Duitsers weer de school binnen; deze keer om er tot bijna mei 1945 te blijven. De klassen zwermen uit over Bussum.

In 1943 en 1944 wordt het steeds moeilijker. De bezetting door Duitse militairen duurt voort. De lessen gaan redelijk geregeld door. Twee leraren moeten onderduiken.

Eind 1944 zitten leerlingen op

verschillende plaatsen, zelfs bij particulieren. De kinderen nemen zelf hout mee voor de kachel.

De bittere koude en het nijpend gebrek aan brandstof dwingen schoolleiding en bestuur om in januari 1945 de normale onderwijsactiviteiten stop te zetten. Na de bevrijding is het de gemeenschap van het Instituut Gooiland niet gegeven om weer het vertrouwde gebouw aan de Meentweg te betrekken. Deze keer dient het als onderkomen voor de Canadese bevrijders. Daarna verkeert het schoolgebouw in deplorabele toestand en moet een ingrijpende opknapping ondergaan. Het gebouw aan de Meentweg gaat op 7 september 1946 officieel weer open. Enthousiast pakken leerkrachten en bestuur de uitdaging op. Het schooljaar 1946-47 begint met een nieuw onderwijssysteem.

Klaas Oosterom
Bron: Meer voetstappen in het stof. Gooilandschool 1878-2003



Isaak Vissel (geschilderd door Carl Schlüter), leraar van Instituut Gooiland, die in november 1940 uit zijn functie wordt gezet en na de bevrijding weer terugkeert

Gooilandschool heropend

Na zes jaren gesloten te zijn geweest

BUSSUM. — Een der scholen, die wel het ergst getroffen is door de oorlogsomstandigheden, is wel het instituut Gooiland, dat zoowel een Hollandsche als een Duitse en een Canadeesche bezetting heeft gehad. Veel fraais was er niet van overgebleven, doch thans is de school, althans inwendig, weer hersteld.

verschillende plaatsen. Met de leerkrachten ging het evenzoo. Verschillenden doken onder. Ook de leermiddelen leverden moeilijkheden op. Spr. richtte hartelijke woorden van dank tot den directeur der school, den heer K. Odink, die het leeuwenaandeel heeft gehad in het werk om de school in stand te houden. De leermiddelen waren

medeleven, toen spr. als gijzelaar was gearresteerd, drong er op aan de kinderen er op te wijzen, dat zij Nederlanders zullen zijn en blijven en hoopte, dat het instituut op denzelfden weg zal blijven voortgaan.

Een der ouders, de heer De Nooij, vertolkte in versvorm de gevoelens der ouders, waarom de heer

Uit: de Bussumsche Courant van 9 september 1946

**Historische Kring
Bussum**
Stationsweg 3 1404 AN Bussum
www.historishekringbussum.nl
tel. 035-69 129 68
www.facebook.com/HistorischeKringBussum