

„Ik ben een Droste-gek“

17 MRT 1989

Gooi en Eemlander

(Van onze medewerker Kees Jongkind)

BUSSUM — Droste altijd welkom. Dat is de slogan waarmee cacaofabrikant Droste uit Haarlem de aandacht vestigt op zijn produkten. Onder hetzelfde motto verzamelt mevrouw M. van Beek uit Bussum al vijftien jaar alles wat maar met Droste te maken heeft.

„Het begon allemaal met het Droste-servies, dat ik bij mijn schoonmoeder in de kast zag staan”, vertelt Van Beek. „Ik vond dat zo mooi dat ik dat servies ook wilde hebben. Toevallig kon ik de complete set voor 125 gulden kopen van een bejaard echtpaar. Dat is geen geld als je bedenkt dat er een voorraadpot bijzat die zeer zeldzaam is. Toen ik die eenmaal in mijn bezit had, was ik meteen verkocht.”

„Inmiddels is mevrouw Van Beek uitgegroeid tot een Droste-gek”. De erker in de voorkamer van haar huis aan de Minister A. S.

Talmalaan ligt vol met lepeltjes, borden, blikken, posters, speldjes, repen, een reclamelichtbak en nog veel meer. Topstuk uit haar collectie is, naast de zeldzame voorraadpot, een vlaggenboek uit 1930. Dat het boek compleet is met 140 verschillende vlaggenplaatjes, is volgens haar uniek, omdat één vlaggeplaatje verstrekt werd bij 25 tabletten chocolade. „Je moest dus flink door eten, wilde je het boek vol kunnen krijgen”, aldus Van Beek.

Veel mensen hebben haar de afgelopen jaren geholpen met het bij elkaar brengen van de collectie. Ze kreeg van een tante die veertig jaar bij Droste heeft gewerkt speciaal voor het personeel uitgegeven theelepeltjes. Ook heeft ze een cacao-blik van tweeënhalf kilo van een kennis gekregen, die het blik eerst gebruikte om kippenvoer in op te slaan. Op dat blik staat de stereotiepe Droste-verpleegster afgebeeld. Van Beek vertelt dat die verpleegster op blikken



• Mevrouw Van Beek voor een groot deel van haar Droste-collectie.

FOTO: TON KASTERMANS

van voor 1913 een witte band met een rood kruis om de arm droeg. Het Rode Kruis stapte in dat jaar naar de rechter omdat volgens de hulporganisatie Droste de consument ten onrechte voorhield dat cacao goed zou zijn voor de gezondheid. Sindsdien is het rode kruis van de blikken verdwenen.

Van Beek heeft veertig verschillende cacao-blikken, maar een exemplaar met een rood kruis ontbreekt nog. Ook is ze op zoek naar theelepeltjes met een geëmailleerde verpleegster erop. Ze vertelt dat er zoveel artikelen van Droste zijn uitgegeven, dat ze haar collectie wel nooit compleet zal krijgen. Re-

gelmatig bezoekt de Bussumse beurzen en rommelmarkten, maar als er veel geld wordt gevraagd voor een artikel dat ze nog niet heeft, koopt ze het niet. „Het moet een hobby blijven”, aldus Van Beek. „Maar als mensen Droste-artikelen kwijt willen, zijn ze altijd welkom.”