

Uit de Historie van Bussum en omgeving

Het vergeten Bussum

In februari 1966 publiceert de Bussumsche Courant twee paginagrote artikelen van de hand van Hans van Eeden. De in 1887 geboren oudste zoon van Frederik van Eeden en Martha van Vloten schrijft over zijn lagere schooljaren in Bussum. In deze jeugdherinneringen staan ook een aantal passages die een mooi inkijkje geven in het dorp van rond 1900.

‘Bussum met zijn 3000 inwoners, vaderlijk geleid door burgemeester Jhr.van Suchtelen van de Haere en diens trouwe Sara’, schrijft Van Eeden. ‘Hadden niet de huiselijke omstandigheden van dit

verheven echtpaar geleid tot het subtiele grapje, dat het grote Russische Rijk en het kleine Bussum althans één ding gemeen hadden, namelijk dat beiden geregeerd werden door een Saar (czar)?’ Wat de geschiedenisboeken ook niet heeft gehaald is deze karakterschets: ‘De jongtjes namen voor burgemeester hun petjes af en de grote man groette minzaam terug: “Dag, vent”. Bij brand en dergelijke opwindende gebeurtenissen raakte de burgervader helaas wel eens zijn tramontane kwijt en vloekte hij de boel stijf: “g.v.d. wat is dat hier. IK ben de burgemeester!”’. Hans van Eeden was een van de weinige jongens die als dagleer-



Hans en Paul van Eeden.

ling naar de jongedameskostschool van Anna Roodhuyzen ging. Maar om daar te worden toegelaten moest hij eerst kunnen lezen. Dit leerde hij bij juffrouw De Vries:

‘Ik kwam dus eerst bij juffrouw Lida de Vries, een vriendelijke dame van onbestemden leeftijd, familielid vermoedelijk van Mej. Roodhuyzen, die met haar zuster op kamers woonde in een van de schilderachtigste hoekjes van Bussum, op de hoek van Brinklaan en Havenstraat (die toen nog terecht haar naam voerde). Een blokje van drie of vier woninkjes, witte muren, donker dak, vermoedelijk riet, een paar tredjes boven het straatniveau. Knusse voortuintjes, bankjes tegen het huis. In de naar de Brinklaan toegewende zijgevel was een zware kanonskogel gemetseld, opvallend zwart ge-

teerd in de witte muur. Sombere herinneringen aan de Napoleontische tijd, toen Naarden door de Fransen werd belegerd.’ Een vergeten detail. De omgeving van zijn vaders kolonie Walden was speelterrein van de kleine Hans: “Uit die periode dateert ook de Franse Kamp tegen het Spanderswoud aan, ik heb er als kind nog de keukengaten teruggevonden. Nu is het een bezocht kampeerterrein voor vredelievenden kampeersers en zullen de kookgaten wel zijn verdwenen.” Niet helemaal verdwenen. Kort geleden werden deze gaten her-



Frederik van Eeden met zijn zonen Hans en Paul.



Het gezin Van Eeden woonde gedurende Hans' schooltijd in Villa Dennekamp (rechts).

ontdekt. Zo gaat dat. Wat Hans van Eeden in 1966 schrijft over zijn jaren op de chique kostschool aan de Graaf Wichmannlaan en over zijn tijd als spoorstudent naar het Amersfoorts gymnasium leest u volgende maand in deze rubriek.

HANS JONKER