

Uit de Historie van Bussum en omgeving

Bussum is weer terecht



Detail uit een andere Covens & Mortier kaart uit 1730 mét Bussum.



Detail uit de kaart van Ortelius uit 1570 met 'Buijsem'.



De 40 ingelijste kaarten uit 1730 in een prachtig pand aan de Nieuwegracht in Utrecht.

In 'De historie van Bussum' van 3 februari jl. stond een detail van een antieke landkaart, uitgegeven door Covens en Mortier van het Gooi uit 1730, echter zonder Bussum. Maar natuurlijk bestond Bussum toen al. Er kwamen een paar interessante reacties op.

Pieter Six stuurde een detail uit een grote landkaart van le Comté de Hollande et la Seigneurie d'Utrecht (derde staat uit 1730), eveneens uitgegeven door Jean Covens en Corneille Mortier. Hierop staan een paar huisjes getekend met vermelding van 'Bussum' en in de buurt van het huidige Oud-

Bussem staat 't Huijs te Groot-Bussum. De grote landkaart bestaat uit 40 kaarten en Six heeft lijstmaker Mark Dekker uit Bussum in 2014 gevraagd de 40 kaarten in te lijsten. Het is een lijst geworden van 2 bij 3 meter (ofwel 6 bij 11 voet).

Lezer W.F.J. Mörzer Bruyns schrijft: Onaanzienlijk zal Bussum in 1730 zeker geweest zijn, maar dat de kaartenmakers Bussum niet opnamen was hun keuze. Op bijgaand gedeelte van de kaart van Holland door Abraham Ortelius, in 1570 in Antwerpen gedrukt, en dus van ver voor de trekvaart, heeft Ortelius 'Buijsem' wél opgenomen. De kaart zit in de Latijnse

uitgave van de atlas Theatrum Orbis Terrarum van Abraham Ortelius, die voor zijn rekening in Antwerpen is gedrukt. Deze kaart is voornamelijk gebaseerd op een kaart van Jacob van Deventer die voor het eerst in 1542 verscheen. Kortom, Bussum stond én staat weer op de kaart!

KLAAS OOSTEROM

