

Uit de Historie van Bussum en omgeving

Vijftig jaar geleden. Maart 1966

Op de hoek van de Brinklaan en de Kerkstraat (daar waar nu Scapino vrijetijds-spullen verkoopt) stond tot het voorjaar van 1966 een villa met een grote tuin. Villa De Brinkhof was in gebruik geweest als verzorgingshuis maar stond al een tijdje leeg. Het zich steeds weer uitbreidende kruideniersbedrijf Albert Heijn had zijn oog op deze toplocatie laten vallen en verving het uit 1876 daterende pand door een moderne supermarkt.



Albert Heijn in 1974.

De gesloopte karakteristieke villa heeft dus een lange geschiedenis. Een belangrijk moment daarin was de aankoop in 1902 door warenhuiseigenaar Willem Vroom. Zijn zakenpartner Dreesmann bezat al een soortgelijk huis verderop aan de Brinklaan (bij de Gooiberglaan). De vestiging van de verschillende welgestelde Amsterdammers betekende een enorme verandering van het dorpse Bussum. De -toen



De villa van Vroom in 1962.

nog Gooilust geheten- villa van Vroom stond bovendien midden in de dorpskern, tussen de oude Brink en het nieuwe raadhuis. Zeer aanwezig. Kleurrijk zijn de verhalen die in het dorp over de villabewoners rondgingen. Zowel in het huis als in de tuin waren veel Bussumers werkzaam die oog- en oorgetuige waren van het leven van de familie. Eén zo'n verhaal is de tragedie van de bedlegerige zoon, waarvoor Vroom in de tuin een enorm prieel liet bouwen. Geld maakt niet gelukkig. Ook voor Villa Gooilust geldt dat de tijden veranderen en alles een keer zijn levensduur heeft gehad. Toen door de toename van het verkeer op de Brinklaan

en de Huizerweg wegverbreding noodzakelijk was werden stukken tuin opgeofferd. De Brink werd een druk punt in het dorp (bijvoorbeeld als busstation), de rust was voorgoed voorbij. De rust na de andere villabewoner vertrok daarom weer uit het centrum.

Anno 2016 zeggen we het weer: Vroom en Dreesmann heeft zijn tijd gehad. Scapino trouwens ook.

HANS JONKER



**Historische Kring
Bussum**

Stationsweg 3 1404 AN Bussum
www.historishekringbussum.nl
tel. 035-69 129 68



De villa „De Brinkhof” is in handen van slopers gevallen. Etenenkort zal de laatste herinnering aan dit historische pand verdwenen zijn. De gemeente Bussum werkt intussen hard aan de verbreding van de Brinklaan bij de kruisingen met de Vitusstraat en de Kerkstraat. Er komen hier nieuwe verkeerslichten.

Supermarkt aan de Brinklaan

**Nog geen goedkeuring
maar sloop van villa
is al begonnen**

De Bussumse Courant 31 maart 1966.