

Uit de Historie van Bussum en omgeving

ⓂBierhuishoudsterⓂFijtje Dorrestejn

ⓂEchte alcohol schonk Bussums beroemdste kroegbazin, Fijtje DorrestejnⓂ aldus Gerard Langemeijer in een verhaal over de Bussumse horeca in de Gooi en Eemlander (19 aug. 1993). Gedurende de eerste decennia van de 20e eeuw dreef Fijtje als ⓂbierhuishoudsterⓂ een kroegje, dat romantisch diep verscholen lag tussen het struikgewas op de hoek van de Boslaan en de Koningslaan.

Fijtje (Sophia) Rokebrand werd op 28 januari 1850 geboren in Blaricum. Ze trouwde in 1879 met Johannes Dorrestejn, die landbouwer en loonploeger was. Ze vestigden zich in een boerderijtje aan de Heerenstraat. In het gezin werden elf kinderen



De hut aan de Boslaan 1, gesloopt in 1892 (coll. HKB).

geboren, waarvan een aantal jong is gestorven. Het zat hen niet mee, ze moesten na verloop van tijd weg uit het boerderijtje en verhuisden naar de Meent in Bantam. Toen ze daar in 1889 ook weg moesten, konden ze van de gebroeders De Leeuw voor 25 gulden een half ingegraven hut kopen aan de Boslaan. Wegens bouwvalligheid werd de hut in 1892 gesloopt, waarna op dezelfde plaats het, hierbij afgebeelde, daglonershuisje werd gebouwd. Op deze foto staat Johannes met kruiwagen, Fijtje draagt de zogenaamde Oud-Bussumse ronde muts, waarvan de punten zijn omgeslagen tot een 'knik'.

In 1907 ging Fijtje als dienstbode werken bij burgemeester Reinier van Suchtelen van de Haare. In 1909 stierf Johannes en bleef zij achter met nog vier thuiswonende kinderen. De burgemeester raadde haar aan bier te gaan verkopen aan de werklui die bezig waren met de bouw van de villa's in Het Spiegel. Hij regelde een drankvergunning en verzorgde de beginvoorraad. En zo werd het daglonershuisje een bierhuis. Niet alleen bouwvakkers, maar ook menig Bussummer wist de weg naar het kroegje van Fijtje te vinden. Zelfs de wijkagent zag op zijn ronde het bierhuis niet over het hoofd. Het bierhuis heeft in ieder geval bestaan tot 1930, Fijtje is echter



Daglonershuis annex café, Boslaan 1 (coll. HKB).

tot 1941 in de woning aan de Boslaan blijven wonen. Op 91-jarige leeftijd werd ze opgenomen in een verzorgingshuis in Soest, waar ze op 1 februari 1942 overleed. Fijtje Dorrestejn werd be-

graven op begraafplaats St. Vitus in Bussum.

In 1942 werd het huisje aan de Boslaan gesloopt; later is daar de flat Koningsbos gebouwd.

BEN KONING