

Uit de Historie van Bussum en omgeving

Hoog bezoek in 1897

Heel Bussum kijkt zijn ogen uit als in juni 1897 een wel heel chic gezelschap haar intrek in Hotel Nieuw-Bussum neemt. De steenrijke kroonprins van het sultanaat Koetei (op Borneo) is met een van zijn echtgenotes en zijn twee broers op rondreis door Europa en bezoekt nu Nederland.

Het gezelschap logeert eerst in Den Haag, daarna in Bussum. Op maandag hebben de prins en zijn gevolg een ontmoeting met prinses Wilhelmina en haar moeder op het paleis. De volgende dag laten zij zich in de chocoladefabriek rondleiden. Het koninklijke gezelschap vermaakt zich uitstekend in Het Gooi. De regionale krant

bericht: “De prinsen van Koetei zijn hartstochtelijke fietsrijders en brengen deze sport in Bussums dreven natuurlijk dagelijks in praktijk. Aan hoffelijkheid en hulpvaardigheid jegens de Hollandsche dames ontbreekt het hun allerminst, al zijn zij onze taal niet machtig. Zij spreken Maleisch en Boegineesch.”

De Gooi en Eemlander vervolgt: “Zoo geraakte onlangs op een der wegen de fiets van een dame onklaar. Zij werd echter spoedig geholpen door een “Indisch jongmensch” die geen woord sprak maar hoogst hulpvaardig met zijn schroevendraaier het gebrek aan de machine herstelde en wegreed. De dame was geholpen door niemand anders dan door den zoon van een vorst wiens land tweemaal grooter is dan het onze.”

De prinselijke oliemagnaat en zijn entourage keren terug naar het Haagse Hotel des Indes, maar zijn in het weekend weer in Bussum om de paardenrennen op Cruysbergen bij te wonen. De regen bederft dit uitstapje. Of zij ook

gewed hebben op de renbaan vermeldt de geschiedenis niet.

Een jaar later maakt een delegatie uit Koetei opnieuw de bootreis naar Nederland voor het bijwonen van de inhuldiging van de jonge koningin. Maar dan wordt voor het hoge bezoek het Amsterdamse Victoriahotel afgehuurd.

HANS JONKER



**Historische Kring
Bussum**

Stationsweg 3 1404 AN Bussum
www.historishekringbussum.nl
tel. 035-69 129 68



De prinsen voor de chocoladefabriek.

— De meeting, Zondag j.l. op Cruysbergen gehouden, behoeft in belangrijkheid voor hare zustersen weder niet onder te doen. Het weder was over het algemeen zeer gunstig. Een flinke regenbui werd door de groote meerderheid van het publiek als een kleine onspoed geduldig gedragen. De Prinsen van Koetei, die zich met gevolg in rijtuigen op het middenterrein bevonden, lieten zich echter door de bui verjagen. De opkomst van het publiek was bevredigend; er waren meer rijtuigen dan gemiddeld verwacht worden.

De Gooi en Eemlander van 31 Juli 1897.