

# Uit de Historie van Bussum en omgeving

## Jeugdzwembad geopend

Op 2 juni 1937 opende burgemeester De Bordes van Bussum het nieuwe (openlucht)jeugdzwembad, gelegen tussen de Huizerweg de de Isaac da Costalaan, achter de schooltuinjes.

Het kinderzwembad kwam in de plaats van de 'poedelplaats', die

in 1932 door een baldadige kinderhand in brand was gestoken. De week ervoor was het snikheet geweest, maar op de openingsdag was het weer omgeslagen en stonden de kinderen die het eerst het water in mochten, te huiveren van de kou. Maar eerst moesten er twee toespraken komen, een zwemdemonstratie

door jongens en meisjes van de zwemclub "De Pinguins" en weer twee sprekers. Maar toen was het zover. Een juichende kinderschaar stootte het zwembad binnen.

Er moest al snel een eerste reddingsactie uitgevoerd worden: Een vleermuis was in het water



De entree van het zwembad.



gevallen! Het eerste meisje dat het water in ging, redde zijn leven.

De werkzaamheden voor het zwembad konden plaatsvinden dank zij middelen die de gemeente had ontvangen voor de werkverschaffing. Er waren namelijk veel werklozen in die tijd. "Het bad is 20 bij 30 meter en loopt gelijkmatig af tot 1,50 meter diepte. Er zijn twee rijen badhokjes en de zuidzijde is afgesloten met een schutting. Het landelijk aspect wordt bewaard door een rieten dakbedekking. Het bad is gevuld met welwater."

KLAAS OOSTEROM  
Bronnen: Krantenverslagen. Foto's: coll. HKB.