

Uit de Historie van Bussum en omgeving

Dokter Hirschel, Bussums eerste vrouwelijke huisarts

Aletta Jacobs was in 1878 de eerste vrouwelijke arts in Nederland. Mondjesmaat volgden er meer. In 1920 (over de periode daarvoor zijn geen cijfers bekend) waren onder alle 321 eerstejaars studenten geneeskunde 33 vrouwen.

Marguerite Petra Ilona Hirschel-Kerényi begon in 1915 met haar studie medicijnen aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1922 begon zij als eerste vrouw in Bussum haar huisartsenpraktijk, aan de Koningslaan 13.

Marguerite was op 16 mei 1888 in Hongarije geboren. Ook haar twaalf jaar oudere joodse echtgenoot Wilhelm Nathan kwam uit Hongarije. Wilhelm was jaren-

lang werkzaam bij de N.V. Amsterdamsche Superfosfaatfabriek. In 1935 kocht het echtpaar de villa 'Aan den Koedijk', Koedijkklaan 2. Dokter Hirschel-Kerényi had er praktijk aan huis. Ze reed rond in een Chevrolet de Luxe met, volgens overlevering, in haar kielzog haar herdershond. Ze kwam net boven het stuur uit, en parkeerde haar bolide doorgaans ergens lukraak op straat.

De dokter was erg geliefd onder haar patiënten én onder haar collega's. In haar 'In Memoriam' omschrijft Elsa Pereira-d'Oliveira (de eerste vrouwelijke joodse huisarts in Bussum) haar aldus: () *haar oververzorgde uiterlijk met vele sieraden, de onafscheidelijke verse bloem, de hoge hakjes en het ko-*

kette haar. () Maar zij die het voorrecht hadden haar beter te kennen, zagen naast en achter dat charmante uiterlijk de buitengewone kern van goedheid die haar bij uitstek geschikt maakte voor haar beroep als huisarts. Marguerite verleende niet zelden gratis bijstand en betaalde vaak ook nog de medicijnen. Haar man zei wel eens: 'Haar praktijk kost mij meer dan ze inbrengt'.

Wilhelm droeg in de oorlog een Jodenster, maar mocht in villa 'Aan den Koedijk' blijven wonen. Op 1 januari 1956 overleed hij. Een half jaar na Wilhelms dood reisde Marguerite met de s.s. 'Ile de France' naar New York. Naar zeggen om afscheid te nemen. Ze wist toen al dat zij ongeneeslijk ziek was. Op 5 februari 1957 stierf ze, zoals zij gewild had, 'in het zadel'. Een week voor haar dood sleepte zij zich, ziek als ze was, nog naar een patiënt die ze

De eerste vrouwelijke arts te Bussum.

Dezer dagen heeft zich hier als huisarts gevestigd mevr. M. P. J. Hirschel Kerényi. Zij is de eerste vrouwelijke arts, die hier ter plaatse eene praktijk zal gaan uitoefenen.

Bussumsche Courant 17 juni 1922.

wilde zien.

Het huwelijk was kinderloos gebleven. In juni 1957 vond een 'belangrijke kunst-, antiek- en inboedelveiling' plaats op de Koedijkklaan 2. De 'fraai geïllustreerde catalogus', die ik mocht inzien, gaf een bijna gênante inblik in het leven van dit Hongaar-

se echtpaar, dat daarmee ook zo abrupt eindigde.

BRONNEN:

DR. E. PEREIRA-D'OLIVEIRA 'VROUWEN FEMINISTEN DIE VAN GENEZEN WISTEN' (1973), ARCHIEF HISTORISCHE KRING BUSSUM, DIVERSE KRANTENARTIKELN, COLLECTIE LANGEMEIJER.

MET DANK AAN

MW. J. ROOZENDAAL EN
DHR. A. LINDENKAMP.

MARGREET DE BROEKERT



dokter Hirschel achter haar bureau, Koedijkklaan 2.

Belangrijke kunst-, antiek- en inboedelveiling

w.o. twee personenauto's merk Chevrolet de Luxe en Ford Consul

op dinsdag 25 en woensdag 26 juni 1957

afkomstig uit de nal. v. Mevr. Dr. M. P. J. Hirschel-Kerényi te Bussum, e.a.
in de villa KOEDIJKKLAAN 2 te BUSSUM

t.o.v. de weledelgestrenghe heer mr. J. C. H. NIEGEMAN, notaris te Bussum; door PAUL BRANDT, erkend veilinghouder te Amsterdam.

KLIJKDAGEN: Zaterdag 22, zondag 23 en maandag 24 juni 1957
van 10 tot 4 uur.

De fraai geill. cat. is aan de bek. adr. verzonden en verkrijgbaar ad f.2,- door overschrijving op postgiro 144272 en ten kantore Pieter de Hoochstraat 30, Amsterdam. Tel. 723697.

Alg. Handelsblad 15 juni 1957.

**Historische Kring
Bussum**

Stationsweg 3 1404 AN Bussum
www.historischekringbussum.nl
tel. 035-69 129 68