

Uit de Historie van Bussum en omgeving

Een brief van de prins

Voor de Bussumse projectontwikkelaar Joseph Hermann Biegel (1837-1922) is geen zee te hoog om zijn levensdoel te bereiken. Biegel heeft zich vorgenommen om van het dorpje Bussum een aantrekkelijke vestigingsplaats voor villabewoners te maken. De obstakels op de route naar dit ideaal gaat hij met alle mogelijke middelen te lijf. De in de weg zittende landbouwers in Het Spiegel worden onder druk gezet, het Bussumse gemeentebestuur wordt bestookt met brieven, en zo nodig

begint Biegel rechtszaken om zijn villapark te realiseren.

Zelfs de hoogste macht in het 19e eeuwse Nederland, het Koninklijk Huis, wordt door J.H.Biegel zonder enige verlegenheid in stelling gebracht. Als blijkt dat een geplande weg richting 's Graveland over militair-strategisch terrein gaat lopen vraagt de speculant bijvoorbeeld de vergunning niet bij het ministerie maar rechtstreeks per brief bij "Zijne Majesteit den Koning" aan.

In de nagelaten papieren van Jo-



Prins Frederik.



Een brief van de prins.



J.H. Biegel.

seph Hermann Biegel is het antwoord van koning Willem III niet teruggevonden. Wel een brief van diens oom Frederik, indertijd een invloedrijk persoon achter de troon. Deze is kennelijk door Biegel op de hoogte gebracht van de oprichting van de Vereeniging tot Verfraaiing der gemeente Bussum.

s Gravenhage , 28 January 1879

Wel Eedele heer!

Met genoegen en belangstelling, heb ik uit Uwen brief van den 5e dezer vernomen, dat na menige met goed gevolg door UEd gedane verrigtingen om beter daarin te kunnen slagen, eene vereeniging is tot stand gekomen welke zich ten doel stelt de verfraaiing der Gemeente Bussum.

Ik hoop dat deze vereeniging, naar wensch in hare pogingen zal slagen en

dit U aanleiding zal geven om verder in het belang der zaak werkzaam te zijn.

Uw toegenegen

Frederik Prins der Nederlanden

De aansporing van de prins heeft Joseph Hermann Biegel niet nodig om actief te blijven. Tot een herenbloeding hem tot een passief bestaan in een leunstoel dwingt. Zijn Nieuwe 's Gravelandscheweg

is gekomen, een Prins Frederiklaan (zoals de "Fred" in Den Haag) niet.

HANS JONKER

 **Historische Kring
Bussum**
Stationsweg 3 1404 AN Bussum
www.historischekringbussum.nl
tel. 035-69 129 68