

UIT DE HISTORIE VAN BUSSUM EN OMGEVING

Naar het (Fransche) Kamp 1809

Excursie.

Op zondag 28 augustus 2016 organiseert de Historische Kring Bussum wandelingen naar het 'Kamp 1809 in het bos' onder leiding van een gids. Om 13.00, 14.00 en 15.00 uur start er een wandeling. Duur: 1 uur. Afstand: 2 km. Plaats: parkeerterrein in het bos bij seizoenskampeerterrein De Fransche Kamp, Franse Kampweg 5. Kosten: geen. Kinderen onder geleide. Goed schoeisel. Van te voren opgeven is niet nodig.

Het oorspronkelijke militaire (Fransche) Kamp uit 1809 heeft net buiten het seizoenskampeerterrein De Fransche Kamp in het Spanderswoud gelegen.

Bijna 4000 manschappen, vooral Hollandse jongens in dienst van koning Lodewijk Napoleon van Holland, hebben er gebivakkeerd op de hei, waar nu vooral bos is. Het uithangbord bij de receptie van het huidige seizoenskampeerterrein geeft daarvan een te mooie weergave: een trommelenaar in een mooi uniform,

die graag een borreltje lust. In het bosgebied, dat in 1809 nog deel was van uitgestrekte heidevelden in het Gooi, zijn van het kamp nog aanzienlijke resten te vinden. Gidsen van de Historische Kring Bussum vertellen daar over en wandelen met u langs de kookkuilen en naar het goed te herkennen 'garde de camp' wat nu, na ruim 200 jaar, verscholen in het bos ligt. In 1809 vertrokken de soldaten na een paar maanden naar Zeeland, waar Engelse troepen de Franse vloot in Antwerpen probeerden te overmeesteren. De Hollandse jongens en mannen zijn niet teruggekeerd naar de



Het koninkrijk Holland omstreeks 1809.



Het uithangbord bij de receptie van het kampeerterrein.



Opname met speciale laserfotografie met schaduwwerking van het 'garde de camp'.

hei, maar later in opdracht van Napoleon naar Rusland getrokken.

Lodewijk Napoleon was door zijn broer Napoleon tot koning benoemd in 1806, maar in 1810 moest hij aftreden en Holland werd een wingewest van het Franse keizerrijk.

Klaas Oosterom

