

UIT DE HISTORIE VAN BUSSUM EN OMGEVING

Bussum en Boekweit horen bij elkaar

'Iconen & Symbolen', het thema van Open Monumentendag 2016. In het wapen van de gemeente Bussum zijn vijf boekweitkorrels/zaden afgebeeld. De gemeente is gefuseerd; boekweitakkers horen in Bussum al lang tot het verleden.

In het weekend van 10 en 11 september kunt u op verschillende manieren met boekweit (het symbool voor Bussum) kennis maken of u kunt uw kennis oprispen. Wij nodigen u niet uit om grutten of balkenbrij te komen eten. Ook niet om boekweit te komen oogsten, alhoewel dat nu de tijd is. Nee,



Wapen van Bussum in de gevel van Gen.de la Rey laan 12.



De HKB in de lage rechtervleugel van station.

u bent welkom om bij de poffertjeskraam van Van der Steen poffertjes te komen eten, waarbij boekweitmeel een wezenlijk deel van het beslag uit maakt.

Kom zaterdag tijdens Bussum-Cultureel ook in de HKB-kraam en tent op het Wilhelminaplantsoen. En kom zondagmiddag bij de HKB-documentatiecentrum in de lage rechtervleugel van station Naarden-Bussum. U kunt een zakje boekweitzaden krijgen met een handleiding hoe u die thuis kunt laten kiemen, waarna u de kiemen -heerlijk groene scheutjes- kunt eten. Daar kunt u ook zien hoe dat



Poffertjeskraam Van der Steen.

gaat, dat kiemen. Gezond en lekker!

Maak zondagmiddag dan meteen de wandeling met een gids langs gevelstenen in de buurt, waarbij u ook de Lutherse en Doopsgezinde kerk en de synagoge kunt bezoeken.

Klaas Oosterom



Gekiemde boekweitzaden.