

# UIT DE HISTORIE VAN BUSSUM EN OMGEVING

## Gooise wasserijen

'Het Gooi? 'Daar stuurt men toch alleen zijn was heen?' had Henry Polak uitgeroepen toen Marianne Philips in 1922 met haar man van Amsterdam naar Bussum verhuisde.

Gegoede burgers besteedden hun vuile was graag uit. Het zachte, schone water, de schone lucht, veel 'ruimte' en goede bereikbaarheid over waterwegen van en naar Amsterdam zorgden er begin 1900 voor dat de wasserijbranche in het Gooi grote bloei doormaakte.

Ook in Bussum waren vele wasserijen en blekerijen actief, zoals Was- en Strijkinrichting 'De Voorzorg', Stoom-Wasch-Inrichting 'Nooit gedacht', Stoomwas-

serij De Waschkoning en blekerij Van Breemen.

In 1895 richtte de toen 23-jarige Frits Vlek, net over de grens met Bussum (nu Jan ter Gouwweg), de 'Gooische Stoomwasscherij' op. Deze wasserij had een eigen watertoren en zeepziederij. Tijdens de topperiode waren ca. 120 mensen in dienst. Nadat Frits op 42-jarige leeftijd overleed, hertrouwde zijn weduwe Truus Vlek-Dekker met zijn broer Jos, die ook jong stierf.

Truus besloot Herman Amsen, zwager van Frits Vlek, aan de directie toe te voegen. Herman was een zeer toegewijd man, streng doch rechtvaardig. Dochter Truus (nu 89 jaar) herinnert

zich nog goed dat als zij iets 'stouts' had gedaan, zij naar de wasserij moest gaan. Dan liep ze door de grote ruimten met machines, terwijl het personeel haar vriendelijk begroette, naar het kantoor van vader waar ze een uitbrander kreeg.

In de oorlog werd het voor 'de Gooische' steeds moeilijker om aan kolen en zeep te komen. In de nacht van 30 op 31 augustus 1941 schilderden Daan en Peter de Moulin de woorden 'Oranje Boven' op de schoorsteen van de fabriek. De Duitsers waren woedend, en directeur Amsen zat een paar dagen gevangen, al had hij niets met deze actie van doen gehad. De broers vluchtten naar Engeland.

Toen de directie in 1944 weigerde voor de Duitsers te werken, werd de fabriek tot mei 1945 gesloten. De vernuftige schuilplaats, die bij razzia's werd gebruikt, is door de Duitsers nooit gevonden.

Na de bevrijding werd het steeds moeilijker om aan personeel te komen. Bovendien kwam de huiswasmachine, zoals het Hoovertje, in opmars. In 1962 viel definitief het doek voor de Gooische Stoomwasserij.

Margreet de Broekert

Bronnen: 'De Gooische Stoomwasscherij Naarden, bijna vervlo-



Overige afbeeldingen: Historische Kring Bussum en [www.hetgooibeveerd.nl](http://www.hetgooibeveerd.nl)



Strijkzaal van de Gooische (archief Henk Schaftenaar).

gen herinnering', De Omroeper nr. 2, 1997; 'Bye bye Bussum', Enter Media 2016;

M. Breedts-Bruyn 'Tijdloze ogenblikken; een biografie van Marianne Philips', Prestige 1998.



**Historische Kring  
Bussum**  
Stationsweg 3 1404 AN Bussum  
[www.historischekringbussum.nl](http://www.historischekringbussum.nl)  
tel. 035-69 129 68