

UIT DE HISTORIE VAN BUSSUM EN OMGEVING

De Min. A.S. Talmalaan

In Bussum Zuid bevindt zich een korte (ruim 100 meter lange), vrij onbekende straat: de Min. A.S. Talmalaan.

Aritus Sybrandus Talma (1864-1916) was minister in het kabinet Heemskerk en hij was één van de grondleggers van het stelsel van de sociale zekerheid.

De Talmalaan loopt van de Sint Janslaan tot aan de Dr. Abraham Kuyperlaan. De huizen in de Talmalaan met oneven nummers (1-37) vormen een 'ensemble', waarvan aannemer C. Diters de bouwer was.

De rij woningen grenst aan de zuidzijde van het Eendrachtspark.

Aan de andere zijde is de straat voor een derde bebouwd met een 'ensemble' van zes woningen (de nummers 12-22). De huizen zijn in 1930/1931 gebouwd.

Het huizencomplex ademt de stijl van de Amsterdamse School, met verspringende blokjes huizen, twee rechthoekige torens, verschillende tinten baksteen en versieringen met bakstenen. Op het dak liggen geglazuurde pannen.

In het midden van het 'ensemble' is een onderdoorgang, waar op 13 december 1930 zowel links en als rechts een herinneringssteen is aangebracht door de 'Vereeniging Onze Woning'. De steen op



De herinneringssteen in de muur van nummer 17.

de linker muur is gelegd door Arie de Bruijn, 7 jaar oud, en de rechter muur door Dirk Joh. Kroeskamp, 9 jaar oud. Beiden waren kinderen van bestuursleden. De 19 + 6 huur-koop arbeiderswoningen zijn gebouwd in opdracht van 'Onze Woning'. Een flink aantal leden-kopers waren werkzaam



Bij de eerste steenlegging. Geheel rechts C.H. (Kees) Baggerman (1923).

bij gemeentelijke diensten. Allen waren van protestant christelijke huize.

Klaas Oosterom, met dank aan de heer C. H. Baggerman.



De Talmalaan vanaf de zijgevel van nr. 37.



Google Earth opname uit 2015 van de huizen Min. A.S. Talmalaan 1-37.