

# UIT DE HISTORIE VAN BUSSUM EN OMGEVING

## Smullen in Bussum

Wist u dat er in 1959 21 banketbakkers en 30 broodbakkers in Bussum waren? Banketbakker Van de Koppel, Huizerweg 39, was er één van.

Het verhaal van dat bakkersgezin wordt door dochter Anneke verteld in het Bussums Historisch Tijdschrift, dat één dezer dagen bij leden van de Historische Kring Bussum in de bus valt. Dit tijdschrift is verder te koop bij de Kring zelf, bij boekhandel Los en bij Bruna.

Daarin leest u ook het interview met de broers Jan en Frans Verkleij over 100 jaar slagerij Verkleij, één van de 36(!) slagers in Bussum.

Deze en andere verhalen staan in het themanummer 'Smullen in Bussum'. Kortom: eten en drinken.

De historie van Griffioen (van melkboer tot wijnverkoper)



Griffioens rijdende melkwinkel.



Acht kinderen van gezin Verkleij in 1927. De negende, Kees, werd dat jaar geboren.

komt ook langs. En die van viswinkel Honing.

Nog ruimer moeten we 'smullen' zien: wat nu 'Archibald Grand Café Restaurant' heet, met in de zijmuur het tegeltableau van wat voorheen 'Café Parkzicht' was, was ooit hotel. Het had onder de naam 'Cecil' dertig jaar geleden een bedenkelijke naam, maar werd in de jaren '90 een ontmoetings-

plek van BN-ers van de televisie. Tien jaar eerder kwam je velen van hen, en andere figuren uit de showbizz, tegen bij Maître Pierre aan de Stationsweg.

Smullen dus, dit nummer van Bussumse Historische Tijdschrift!

Klaas Oosterom



€7,50

# Bussums

Historisch Tijdschrift

December 2016 - Jaargang 32 - nummer 3 - [www.historishekringbussum.nl](http://www.historishekringbussum.nl)

Smullen  
in Bussum

Naast de al genoemde onderwerpen staat in dit nummer ook een stuk over smulpaap 'De Vieze Man', over horeca-groothandel Hocras, een artikel over boekweit en het verhaal over de familie Kruyt, die zich einde 19e eeuw hier vestigde.