

# UIT DE HISTORIE VAN BUSSUM EN OMGEVING

## De familie Kruyt

Schokkend is het om in het artikel over de familie Kruyt in het *Bussums Historisch Tijdschrift* (nummer 3, Jaargang 32) te lezen hoe de laatste tien jaren van het leven van Willy Kruyt (1877-1943) moeten zijn geweest. Willy was één van de zonen van het gezin Kruyt, dat eind 19e eeuw in Bussum kwam wonen.

De feiten waren niet onbekend waren, maar het relaas komt in dit artikel indringend binnen.

Het verhaal van Willy's tragische leven valt extra op naast de levensloop van zijn jongere broer Hugo. Hugo werd een belangrijk en gerespecteerd man in de wetenschap.

In het boek 'Bevlogen Theologen' van Herman Noordergraaf, (uitgeverij Verloren, Hilversum 2012) is het levensverhaal van Willy Kruyt er één van de vijftien. Slechts twee van de 22 pagina's van zijn biografie gaan over zijn laatste tien levensjaren.



Willy werd in 1877 geboren. Hij werd predikant, daarna strijdbaar christensocialist en later vurig communist. Hij stond vierkant achter Lenin en Stalin. Hij was kort lid van de Tweede Kamer. Later wonend in Duitsland moest hij met vrouw en volwassen zoon voor de nazi's naar de Sovjet Unie vluchten. Toen Hitler in 1941 de Sovjet Unie binnenviel, kregen burgers met een Duitse achtergrond het moeilijk in Rusland. Uiteindelijk kwam Willy als spion naar het Westen, werd verraden en stierf in 1943 in Berlijn door nazi-beulen.

Klaas Oosterom



Willy Kruyt.



Het gezin van Willy Kruyt in 1920.

Het *Bussums Historisch Tijdschrift* van december 2016, waarin het artikel over de familie Kruyt staat, is verder een luchtig themanummer onder het motto 'Smullen in Bussum' met artikelen over slagerij Verkleij, viswinkel Honing, bakker Van de Koppel, de Vieze Man, Griffioen, Parkzicht/Cecil/Archibald, boekweit, Hocras en Maître Pierre.

Het *Bussums Historisch Tijdschrift* komt gratis bij leden en is voor € 7,50 te koop bij de HK Bussum, boekhandel Los en Bruna.