

26 MEI 1988

Geel en Lemboede

„Dat was in mei, met mij en door Mey”

BUSSUM — Het echtpaar Maurits (80) en Christine Hilsum-Beuckens (77), woonachtig aan de Karel Doormanlaan, viert op 28 mei zijn 55-jarig huwelijk. Het jubileum wordt gevierd met een familiediner in 't Spant.

De heer en mevrouw Hilsum hebben elkaar in 1933 in de hoofdstad ontmoet. „Ik liep te wandelen en had zo'n 'pothoed' op. Hij vroeg of hij met mee mocht lopen. We zijn toen een kopje koffie gaan drinken”, herinnert Christine zich nog. „Het deed me iets zoals ze daar liep”, vult haar hoogbejaarde echtgenoot aan. Na een jaar zijn ze in Amsterdam getrouwd. „Dat was in mei, met mij en door Mey, de ambtenaar van de burgerlijke stand”, zegt mevrouw Hilsum lachend.

Trouwfoto

De trouwerij is vrij eenvoudig gehouden. Het echtpaar had zelfs geen fotograaf in de arm genomen om de voltrekking te vereeuwigen. „Toen ik naar buiten kwam, stond er een man met een fototoestel. Hij vroeg 'waar is uw man'? Ik zei: 'die is nog binnen, we kunnen nog lang genoeg samen zijn'. Hij heeft toen alsnog een foto van ons gemaakt en kwam ons de prent 's avonds aanbieden”, zegt mevrouw Hilsum.

Dochters

„Gezien de vele scheidingen, spraken we af dat we zouden beginnen voor vijf jaar”, vertelt de heer des huizes. „En dat is aardig opgelopen”, vult zijn vrouw lachend aan. Het jonge echtpaar werd in 1934 verblijd



● Het echtpaar Hilsum met de bewust trouwfoto.

met de komst van dochter Marja. Vier jaar later meldde de tweede zich: dochter Annita. Het gezinnetje was inmiddels verhuisd van Amsterdam naar Delden in Twente. Ondertussen waren ook de zuster van mevrouw Hilsum en de moeder van de heer Hilsum in huis genomen.

Het was in dat landelijke en rustige Delden dat het gezin geconfronteerd werd met het oorlogsgeweld. Mevrouw Hilsum weet nog dat 's morgens om vijf uur de bruggen werden gebombardeerd door overscherende vliegtuigen. Over de oorlog praat het echtpaar liever niet te uitgebreid. „We zijn er in zoverre ongeschonden uitgekomen, dat we elkaar en de kinderen nog hadden”, zegt mevrouw Hilsum. Kort na de

oorlog is haar echtgenoot enige tijd als tolk bij de geallieerden in Duitsland aan het werk gegaan. „Hij had nog nooit in het leger gezeten en werd als eerste luitenant aangesteld”, zegt een lachende mevrouw Hilsum. Zij herinnert het zich nog als de dag van gisteren. In 1949 zag al weer een dochter het levenslicht: Patricia en later kwam Chantal erbij. Momenteel komen er elf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen op de Karel Doormanlaan over de vloer.

Vertaler

De heer Hilsum is nu al weer veertig jaar technisch vertaler en ondanks zijn hoge leeftijd kan hij dat werk niet laten. Zijn echtgenote is net zo actief: zij heeft altijd haar brood

verdiend in de journalistiek en als vertaler. „Schrijven is m'n ik”, zegt zij. Mevrouw Hilsum is altijd aan het schrijven, of het nu uit ontvredenheid is aan regeringsleiders of om zo maar haar gevoelens in de vorm van gedichten op papier zetten. De heer Hilsum toont trots een bundel waarin gedichten van zijn vrouw gepubliceerd zijn. „Met gedichten ben ik in de oorlog begonnen. Het gebeurd gewoon”, verklaart zij simpelweg. „Ik ben er altijd met een heleboel tegelijk bezig.” Zolang het kan, blijven ze alletwee actief.

„Stel je voor dat je dat niet had”, besluit mevrouw Hilsum. Opmerkelijk is dat de buren, het echtpaar Bethlehem, ook onlangs hun 55-jarig huwelijks vierden. De Bussumers zijn al 36 jaar buurtjes.