



Louis Boissevain (foto NIOD)

75 jaar geleden, Moordaanslag in Bussum

Op vrijdagochtend 20 augustus 1943, om vijf over half negen, wordt de Bussumse politie gebeld. Er ligt een agent op straat. Op de Brinklaan, tussen de Esiaan en de Nieuwe Englaan. Een groepje politieagenten gaat meteen kijken. Het is hun korpschef E.J. Woerts die op het wegdek ligt. Hij blijkt op weg naar zijn werk te zijn neergeschoten. Een kogel schampte zijn hoofd, een andere trof hem in de rug. Woerts is bij kennis en

kan een signalement van de dader geven: ongeveer 25 jaar oud, net postuur, vlot type, gekleed in een lichte jas. De man is per fiets richting centrum gevluht. Vanuit de Majella-stichting komt een ambulance. Bij de politiechef wordt in het Bussumse ziekenhuis operatief de kogel verwijderd die een van zijn longen heeft doorboord.

Pas sinds januari van dat jaar is Woerts commandant van de Bus-

sumse gemeentepolitie. Hij heeft zich in dat halve jaar laten kennen als een overrijverige en gezagsgetrouwe uitvoerder van het vervolgingsbeleid van de Duitse bezetter. Een fanatieke jacht op onderduikers wordt door hem georganiseerd. Voor een deel op bevel van anderen, maar ook op eigen initiatief. De gezamenlijke verzetsgroepen in Bussum besluiten dat de enige mogelijkheid om deze terreur te stoppen is het vermoorden van

korpschef Woerts.

Aan de Regentesselaan no. 11 woont de familie Boissevain. Zoon Louis is leerling van de Machinistenschool in Amsterdam en via een van zijn docenten in het landelijke verzet actief geworden. De verzetsgroep CS-6 legt zich onder meer toe op het liquideren van handlangers van de bezetter. Louis Boissevain neemt het op zich om de Bussumse politiemann te doden. Lokale verzetsgroepen zorgen voor het wapen, andere voor het verbergen van Louis na zijn daad. Korte tijd later blijkt dat de (vanuit Haarlem opererende) groep CS-6 geïnfiltrerd is door een verraadster. Louis wordt op 17 september in Heemstede gearresteerd en aan het eind van de maand door het Amsterdamse Polizeistandgericht voor meerdere moorden ter dood veroordeeld. Meteen de volgende dag wordt het vonnis voltrokken.

De moordaanslag op de Brinklaan heeft niet tot de dood van korpschef Woerts geleid. Maar toch is deze aanslag niet zonder effect gebleken. In de eigen woorden van E.J. Woerts (tijdens een verhoor op 17 juni 1950): "Na de op mij

gepleegde aanslag ben ik te Bad Gastein in Oostenrijk verpleegd. Uit hetgeen ik daar van een Duitscher, die het weten kon, hoorde, maakte ik op wat het lot van de gearresteerde Joden was. Nadien heb ik geen Joden meer gearresteerd". Helaas ging het opsporen van onderduikers in Bussum door de Duitse Sicherheits Dienst gewoon door. Woerts is na de oorlog tot een gevangenisstraf van veertien jaar veroordeeld, waarvan hij negen jaar heeft uitgezeten. Louis Boissevain ligt op de erebegraafplaats in Bloemendaal begraven. Hij is 21 jaar oud geworden.

Hans Jonker

Herplaatsing omdat in de krant van 22 augustus jl. een afbeelding en een stuk tekst was weggevallen.

— De Bussumsche commissaris van politie Wurz, een man met een hoogschuldig verleden en derhalve nu lid van de NSB, gaat te keer op een wijze die doet blijken, dat noch de burgemeester Nieuwenhuis, noch zelfs Mussert tegen de kleine goden der beweging nog zijn opgewassen. Wurz heeft onlangs een eifjarig ventje geboeld, voor zich doen verschijnen en het joch uittehoorden over de gedragingen van zijn vader. En dan vertoonde de hiltchelaar, nog propagandavoorstellingen tegen Rutland onder het motto: „zóóver mag het bij ons nòll, komen!“, terwijl zij de politie laten voorstellen als „vriend des volks“. Niets kan gemeener en viezer zijn dan het régime

Het (illegale) Parool van 30 juli 1943

Moordaanslag op den kapitein commandant van politie

Hedenmorgen omstreeks half negen is een aanslag gepleegd op den kapitein-commandant van politie, den heer F. J. Woerts.

De kapitein had juist zijn woning aan de Nieuwe Englaan verlaten en was per rijwiel de Brinklaan opgereden om zich naar het politiebureau te begeven, toen tusschen Nieuwe Englaan en Esiaan, een hem achterop gereden wielrijder twee schoten uit een revolver op den kapitein loste.

De heer Woerts reed nog even door en zakte vervolgens ineen. Men droeg hem een villa binnen, vanwaar hij per Roode Kruis-zienauto naar de Majellastichting is overgebracht.

Een der kogels veroorzaakte slechts een schampschot bij het oor, doch een tweede kogel trof den commandant in den rug en drong het lichaam binnen. De toestand van den heer Woerts is vrij ernstig.

De Gooi en Eemlander van 20 augustus 1943