

**BRAND** Bussumse eigenaar wilde in as gelegde domineeswoning weer gaan verhuren

# 'Geluk bij ongeluk dat het huis nu leeg stond'

Bij Heyen Makelaars in Bussum wordt stevig gebaald van de brand die de voormalige domineeswoning aan de Koekeklaan in Bussum zondagochtend in de as legde. Deze zomer werd het terrein van de Verlosserkerk inclusief de woning gekocht van de Protestantse Gemeente Bussum. Het huis stond leeg, maar het was de bedoeling deze opnieuw te verhuren.



Joyce Huibers  
j.huibers@mediahuis.nl

**Bussum** ■ HFF Vastgoed BV, onderdeel van Heyen Makelaars, had hiervoor een vergunningsaanvraag bij de gemeente lopen. „We hadden inmiddels ook al een geïnteresseerde huurder gevonden. Die moeten we teleurstellen”, zegt makelaar Harmen Bisschop van Tuinen. „Wat dat betreft is het een geluk bij een ongeluk dat er nu niemand woonde, maar triest blijft het.”

Hij heeft nog geen idee wat de oorzaak van de brand is. „Daar wordt door de brandweer nog onderzoek naar gedaan. Maar ik vraag me af of ze iets gaan vinden. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar het is een grote puinhoop. Van de woning is werkelijk niets meer over. Alleen



Van de woning staan alleen de garage en de hal overeind. Op de achtergrond de Verlosserkerk.

FOTO STUDIO KASTERMANS/ALEXANDER MARKS

de aangebouwde garage en de hal staan nog overeind.”

Op het kerkterrein moeten appartementen komen rond de kerkzaal die als gemeentelijk monument be-

waard blijft. Bisschop van Tuinen: „Maar zo'n ontwikkeling en bestemmingswijziging duurt wel even. Tot die tijd hadden we de woning graag verhuurd. Dat zijn toch

inkomsten.” Wat er nu met het terrein gaat gebeuren is nog onduidelijk. „Het wordt een verzekeringskwestie. Misschien gaan we wel herbouwen, ik weet het niet. Het is na-

melijk nog niet duidelijk in hoeverre de woning bij de herontwikkeling van het kerkterrein wordt betrokken.”