



BORNEO VAN VAN MARISSING

Het sigarenmagazijn tegenover de Vituskerk

Het roken van sigaren en sigaretten was zeker tot de jaren 70 van de vorige eeuw een doodnormale, algemeen geaccepteerde gewoonte. Op feestjes stonden naast snacks als worteltjes, bloemkoolroosjes en reppen bleekselderij met dipsaus ook bekertjes met sigaretten en soms zelfs een assortiment sigaren op tafel.

Geen wonder dat Bussum sinds 1872 drie sigarenfabrieken en maar liefst 74 speciaalzaken voor sigaren en sigaretten heeft geteld! Tel daarbij nog op dat elk horeca-etablisement wel een sigarettenautomaat rijk was, dat zulke sigarettenautomaten ook in winkelstraten te vinden waren en dat vanaf de jaren 60 elke supermarkt sigaretten verkocht! Een bekende Bussumse speciaalzaak was sigarenmagazijn Borneo, dat ruim zestig jaar in het pand Brinklaan 94 tegenover de Vituskerk te vinden was.

Johannes van Marissing

Toen Johannes van Marissing in 1901 op 17-jarige leeftijd met de



■ Vermoedelijk de tweede winkel aan de Brinklaan.

winkel begon, stond dat pand er nog niet. Hij startte zijn sigarenmagazijn Borneo op vrijwel dezelfde plek. Er zijn twee tekeningen bewaard gebleven in het album dat zijn vrouw en dochter samenstelden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de zaak in november 1951. Wellicht stelt een van die twee tekeningen de winkel voor die hij in 1901 had. De tweede tekening is dan de winkel



■ Vermoedelijk de eerste winkel op Brinklaan 88a.

UIT DE FOTOCOLLECTIE VAN HET GEMEENTEARCHIEF

www.gooienvchthistorisch.nl 035 207 09 99 Cattenhagestraat 8, Naarden



Kerk aan Zee in vroeger tijden

Op de prent zien we Kerk aan Zee in Muiderberg zoals deze er halverwege de 17de eeuw bij stond: als ruïne! Een grote brand in 1634 was hier debet aan. De kerk is vaker verwoest geweest. Gelukkig werd de kerk steeds weer opgebouwd en staat deze er heden ten dage nog altijd! PRENT EN TEKST: GEMEENTEARCHIEF GOOISE MEREN EN HUIZEN

iets verderop aan de Brinklaan, die hij gebruikte toen zijn eerste winkel tussen de Krijnenweg en de Brinklaan moest wijken voor nieuwbouw.

'De Ploeg'

Het adres van de eerste vestiging was Brinklaan 88a. Het was tot 1901 het sigarenmagazijn van tabak- en sigarenfabriek De Ploeg van Pieter de Kloet, die sinds diens dood in 1899 bestierd werd door zijn zoon Johannes Diederick. Ongetwijfeld was deze fabriek de leverancier van de 'Brinkjes', sigaren die exclusief bij sigarenmagazijn Borneo verkrijgbaar waren. In 1908 moesten beide panden wijken voor de bouw van een pand met drie winkelwoningen die de nummers 90, 92 en 94 kregen.

In 1910 kon Van Marissing Brinklaan 94, op de hoek van de Krijnenweg, betrekken. Boven de winkel was een ruime woning. Die kon hij goed gebruiken, want in 1907 was hij getrouwd met Catherina Hendrika Meyman en toen de echtelieden in 1910 ver-

huisden, hadden ze al twee kinderen. Er zouden in latere jaren nog acht kinderen volgen. De pastoor van de Vituskerk aan de overkant, tot wiens parochie ze behoorden (eerst pastoor Van Hinsbergh en vanaf 1921 pastoor Beumer), kon tevreden zijn.

Jubileum

Na de dood van Johannes in maart 1951 werd de winkel voortgezet door zijn vrouw en zijn dochter Lenie (Helena Maria Aleida.) Op

reed lag. Later plakten moeder en dochter de die dag ontvangen telegrammen, brieven en kaartjes in het boek. Het dikke album, dat onlangs door de nabestaanden aan de Historische Kring Bussum werd geschonken, biedt een mooi tijdsbeeld. De brieven en telegrammen geven onder andere een staalkaart van de destijds bestaande sigaren- en sigarettenfabrieken en -groothandels, waarvan vele al lang niet meer bestaan.



■ Catharina en Lenie in november 1951.

12 november van dat jaar herintroduceerden zij eenmalig de in de oorlog verdwenen Brinkjes-sigaar, die op die dag aan iedere bezoeker gratis werd aangeboden. Ze stuurden de sigaar ook tevoren toe aan talrijke relaties, met de tekst: 'Deze sigaar wordt u aangeboden door Sigarenmagazijn Joh. v. Marissing uit waardering en ter kennisgeving bij gelegenheid van haar 50-jarig bestaan, op 12 November a.s. Rookt u deze eens op uw gemak!'

Tijdsbeeld

De eerste van de talrijke bezoekers op 12 november was pastoor Van den Bergh van de Vitusparochie. Alle bezoekers zetten hun handtekening en naam in het album, dat op de toonbank ge-

Leni zette na de dood van haar moeder in 1965 de zaak in haar eentje voort tot 1973. Ze overleed

Rookt u deze eens op uw gemak!

in 1992. Johannes, Catharina en Leni zijn begraven op de Oude RK Begraafplaats Sint Vitus aan de Nieuwe Hilversumseweg 57.

Bronnen:

archief Historische Kring Bussum, het gemeentearchief en het album '50 jaar Van Marissing'.

Eric Bor



■ Advertentie uit 1900.



■ Sigarenmagazijn Borneo, Brinklaan 94.