



BUSSUM HONDERD JAAR GELEDEN

Het jaar 1923 onder het vergrootglas

Meer dan tweeduizend bezoekers kwamen in september naar Mariënborg om de tentoonstelling Bussum in 1923 te zien. Als u daar niet bij was kunt u nog altijd uw hart ophalen op de website van de Historische Kring Bussum: Bussum in 1923 (historischekringbussum.nl). Een deel van de expositie is bovendien momenteel te bezichtigen in de etalages van de voormalige HEMA/Jumbo aan het Julianaplein.

We zijn echter nog steeds niet uitgepraat over 1923. Want wat is het toch boeiend om zo'n jaar (en dan ook nog van precies een eeuw geleden) eens onder het vergrootglas te leggen. Daarom nemen we u een extra dikke aflevering van Bussums Historisch Tijdschrift nog één keer mee naar het Bussum van toen.

Fotoboeken

Een van de 'kapstokken' van de expositie was een tweetal albums met een kleine zesduizend

pasfoto's van Bussumers uit de jaren 20 van de vorige eeuw. In ons tijdschrift vindt u de levensgeschiedenis van enkele van de geportretteerden. Daaronder 'het gezicht' van de tentoonstelling, Bets Lindeboom-Kamminga. Zij trouwde 'met de handschoen' en vertrok vervolgens naar Nederlands-Indië om zich bij haar man te voegen. Maar ook liedjesschrijver Dirk Witte, auteur van de schlager Mens, durf te leven, en zijn eega; en de bekende Bussumse zanger, cabaretier en (snel)dichter Hens Clinge Doorenbos en zijn vrouw Bien.

Die fotoboeken genoten trouwens grote belangstelling op de tentoonstelling. Heel wat bezoekers gingen, en vaak met succes, op zoek naar opa of oma. Als u die kans gemist hebt, kunt u in het documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum in station Naarden-Bussum en bij het gemeentearchief in Naarden alsnog een exemplaar inzien.

Festiviteiten

Een andere kapstok van de expositie werd gevormd door de festiviteiten rond het regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Ditmaal doken we in het programmaboekje van de feestelijkheden en in de manier waarop de plaatselijke pers er verslag van deed en verbaasden we ons over de eerbied voor het koninklijk huis en over het enorme enthousiasme waarmee de hele bevolking aan de festiviteiten deelnam.

Tussen de festiviteiten van 1923 door werd er ook nog stevig gelobbyd voor de aanleg van een echt zwembad aan de Meerweg, naast het pas geopende sportpark. Het was een dubbeltje op zijn kant, maar het lukte toch, zoals we uit de doeken doen.

Verslag van den Toestand der Gemeente Bussum

Ieder jaar werd een Verslag van den Toestand der Gemeente Bussum gepubliceerd, waarin het reilen en zeilen van de gemeente gedetailleerd beschreven stond. Zo ook in 1923. We lazen in dat verslag allerlei wetenswaardigheden. Zo overleden er 16 Bussumers aan tuberculose, werden er 479 kinderen geboren (van wie 4 'buiten huwelijk'), werd het badhuis van St. Joseph aan de Koopweg bijna 20.000 keer gebruikt en werden 4248 tankwagens poep uit beerputten opgehaald. Bij het Gasbedrijf vonden malversaties plaats, in de haven meerden 3037



■ Bets Lindeboom trouwde met de handschoen en vertrok naar Nederlands-Indië.

boten aan en de Bioscoopcommissie keurde 30 films af voor onder 16 jaar wegens 'moord, huwelijksontrouw, te spannend, te grof, misdadig, dronkenschap, buitengewoon ruwe toneelen, onzedelijk, chantage'.

Kerken en winkels

Verder leest u hoe het zat met al die verschillende stromingen in het protestantisme, die honderd jaar geleden allemaal hun eigen aanhang hadden en welke winkels er toen in de Nassaulaan te vinden waren.

Met dit extra dikke nummer (68 pagina's!) besluiten we de viering van de 40ste verjaardag van de Historische Kring Bussum. Het is te koop bij de Bussumse boekhandels, maar u kunt natuurlijk ook gewoon lid worden van de HKB. Dan krijgt u het cadeau, samen met de andere afleveringen van 2023.

Nol Verhagen



■ De winkel van Warmolts op de hoek Nassaulaan/Nassaustraat.



■ Het badhuis aan de Koopweg.

UIT DE FOTOCOLLECTIE VAN HET GEMEENTEARCHIEF

www.gooienvechthistorisch.nl 035 207 09 99 Cattenhagestraat 8, Naarden



'De Lange Gavioli' trekt bekijks

In februari 1957 bracht dit fraaie kermisorgel een bezoekje aan Bussum. Bij TV-studio Irene werden opnamen gemaakt ter promotie van de tentoonstelling 'Van Speeldoos tot Pierement' in Utrecht. Het orgel werd rond 1900 gebouwd in het Duitse Schwarzwald en is anno nu nog altijd een van de topstukken van het Utrechtse Museum Speelklok.

FOTO: JACQUES STEVENS



■ Het programmaboekje van het regeringsjubileum.