



## PROMINENTEN EN GRONDBEZITTERS

# Straten vernoemd naar Bussumers

In Bussum zijn naar tal van prominente Bussumers straten vernoemd. Denk maar aan de schrijvers Frederik van Eeden en Herman Gorter, de architecten J.F. Everts en K.P.C. de Bazel, de burgemeesters De Bordes, s'Jacob en Van Suchtelen van de Haare en de ontwikkelaars van het Spiegel, P.J. Loman, J.H. Biegel en J. Corver.

Joseph Biegel is eigenlijk een bijzonder geval. De gemeenteraad besloot in 1917 de Nassaulaan het Biegelplantsoen te noemen, maar het pad langs zijn villa Nassau, die aan de Veldweg lag, werd al in de 19de eeuw de Nassaulaan genoemd en die naam is nooit veranderd. De Kom van Biegel is de vijver die gegraven werd om met het vrijkomende zand Biegels huis Solitude aan Gooilandseweg 1 op een heuvel te kunnen plaatsen (op die plek staat nu villa Catalpa). De huizen die het omringen, liggen echter aan de Beerensteinerlaan, de Parklaan en de 's-Gravelandseweg.

### Brediusweg en De Clinge

Sommige straten zijn vernoemd naar de voormalige bezitters van de grond waarop ze zijn aangelegd. Dat is bijvoorbeeld het geval met de Brediusweg. De familie Bredius woonde in de 19de eeuw op landgoed Oud Bussum en bezat veel grond in Bussum. De in 1906 aangelegde weg naar Oud Bussum heet de Brediusweg. Het plein De Clinge is vernoemd naar de arts J.W. Clinge Doorenbos, van wie de gemeente het terrein gekocht heeft.

### Krijnenweg, Meijerkamplaan, Van Oeverenstraat

De Krijnenweg kwam op de plek waar in de 19de eeuw de boerderij van de familie Krijnen stond. Toen in 1896 de voltooiing van de toren van de Sint Vituskerk met een groot vuurwerk werd gevierd, kwam een van de vuurpijlen neer op de tegenoverliggende boerderij, die vlam vatte en volledig afbrandde. De weg werd naar de ongelukkige familie Krijnen vernoemd. De Meijerkamplaan is vernoemd naar Hendrik Meijerden, die in de 17de



■ De Kom van Biegel in 1900 met op de achtergrond villa Dennenkamp ontworpen door H.P. Berlage voor Frederik van Eeden.

eeuw een kamp (weiland) op deze plek had. De Van Oeverenstraat ligt op het voormalige terrein van de familie Van Oeveren, die er garages en opslagruimten had staan die onder andere aan de Nederlandse Televisie Stichting (NTS) verhuurd werden om er reportagewagens te stallen.

### Lammert Majoorlaan, Thierenslaan, Visserstraat

De bleker Lammert Majoor was de eerste secretaris van het eerste door de Bussumers zelf gekozen

bestuur, de 'municipaliteit'. Daarmee kwam Bussum los van Naarden. Een jaar later werd het de Bussumers echter verboden een eigen bestuur te kiezen. Het zou tot 1817 duren voordat Bussum (tegen de zin van Naarden) een zelfstandige gemeente werd. De eerste schout (burgemeester) van Bussum was de Naardense notaris en directeur van de 'Hamburger Postwagen' Jacobus Johannes Thierens. Omdat het niet erg boterde tussen hem en de Bussumse raad, werd hem op 4 november 1820 op eigen verzoek

ontslag verleend. Tachtig jaar later werd er niettemin een straat naar hem vernoemd. Naar welke 'Visser' de Visserstraat is vernoemd, is niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk is het koopvaardijkapitein Gerrit Visser die de veerdienst op Utrecht verzorgde die vanaf 1832 een keer per week voer.

### Veerplein, Veerstraat, Vlietlaan

De Veerstraat en het Veerplein zijn vernoemd naar de zeekapitein Simon Veer (1795-1884), bewoner van villa Delta (die ongeveer stond waar nu de Nassaustraat ligt) en bezitter van het naar hem vernoemde weiland ('kamp') bij de haven: de Veerkamp. Het terrein is nu al lang geen weiland meer en heet Wilhelminaplantsoen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog echter verbood de bezetter deze vernoeming van de koningin en werd de oude naam Veerkamp weer gebruikt. De Vlietlaan heet naar Willem Cornelis van Vliet (1852-??), die langs het spoor een groot aantal villa's liet bouwen. Ze waren bereikbaar via de weg van Van Vliet: de Vlietlaan.

Bron: G.J.J. van Dam, 'Verdienstelijke / bekende inwoners' in: In Bussum hebben straten namen, Zaltbommel 1995.

Eric Bor



■ Huisarts J.W. Clinge Doorenbos omstreeks 1923.



■ De Vlietlaan in 1890, gezien vanuit het bovenraam van slagerij D. Keppler, Nassaulaan 43-49.

## UIT DE FOTOCOLLECTIE VAN HET GEMEENTEARCHIEF

www.gooienvechthistorisch.nl 035 207 09 99 Cattenhagestraat 8, Naarden



### Zwaar karweitje!

Een van drie gigantische stalen liggers voor de nieuwe brug over het Amsterdam-Rijnkanaal wordt op z'n plek getild. De 'Muiderbrug' (die in 1972 gereed zou komen) was aanzienlijk breder dan de op dat moment nog dienstdoende brug. Deze laatste (de zogenoemde 'Kilometerbrug') zien we op de achtergrond. Deze vormde intussen een flessenhals voor de druk geworden Rijksweg 1 (nu A1).

FOTO: JACQUES STEVENS



■ Simon Veer in 1882 met de dochter van zijn verzorgster die naar zijn succesvolle fregat Anna Catharina vernoemd werd. Tekening: Gerard Hoogendijk