

Uit de Historie van Bussum en omgeving

De drijvende brandkast

Op Koninginnedag (31 augustus 1923) stond een redacteur van de Bussumsche Courant in de rij op het postkantoor. Hij schrijft: Op mij volgde een heer in het grijs, die heel beleefd vroeg 'mag ik voor twee ton brandkast-zegels?' De beambte aan de andere kant van het loket schrok – voor zover het hem in den dienst veroorloofd is te schrikken – stak z'n pink in z'n oor, wapperde met de hand en toen hij aldus in staat was op buitengewoon-uitstekende wijze te hooren vroeg hij: 'wat zegt u?' De heer ... herhaalde rustig: 'geeft u mij voor twee ton aan brandkastzegels'. 'wat wilt u daarmee doen?' Zeer terecht negeerde de heer de laatste vraag, trok een krant uit zijn jaszak, legde de ambtenaar een blauw-omlijnde aankondiging voor en zei met iets plechtigs in



Drijvende brandkast (INTERNET)

z'n stem: 'De Staatscourant' (... die de ongeldigverklaring van brandkastzegels per 31 oktober 1923 aankondigde).

In voorgaande jaren waren met name door oorlogsgeweld (WO I) veel schepen vergaan. Naast verlies aan mensenlevens gin-

gen ook veel waardevolle spullen (geld/edelmetalen/waardepapieren/post) verloren. Cornelis van Bladeren uit Breukelen ziet daar handel in en ontwikkelt een brandkast die, op het dek geplaatst, in geval van een scheepsramp blijft drijven en meteen radiosignalen uit gaat zenden. Zo kan de brandkast (hopelijk tezamen met drenkelingen) geborgen worden. Het duurt tot 1921 voordat regering en postrijen instemmen met het op deze wijze vervoeren van post. Degenen die post of anderszins materialen willen verzenden moeten naast de gewone porto extra brandkastzegels kopen, daarvan gaat 5/8 naar Van Bladeren en 3/8 naar de Staat. Maar dan is de oorlog al voorbij, er vergaat vrijwel geen schip meer en post en waardevolle spullen komen gewoon aan.



Brandkastzegel, ontwerp Leo Gestel (NVPH-CATALOGUS)

peperdure brandkasten, stapels sjeke brochures en flinke schulden. Er volgt nog jarenlang getouwtrek tussen Van Bladeren en de Staat over onverkochte zegels, maar uiteindelijk geeft hij het op.

TEKST: BEN KONING

BRONNEN:

BUSSUMSCHE COURANT 22
SEPTEMBER 1923 / VPRO-GIDS
10 DECEMBER 2014



C. van Bladeren en drijvende brandkast (INTERNET)



Postkantoor Bussum 1923 (COLLECTIE HKB)

De lokettist telegrafeert naar zijn superieuren in Den Haag. Die hebben meteen door dat de keurige heer Cor van Bladeren of een stroman moet zijn. De instructie is dan ook: weigeren! Want van de twee ton aan zegels ontvangt Van Bladeren 5/8 dus f 125.000 en de volgende dag kan hij de zegels meteen weer tegen de aankoopprijs inleveren. Het is een onbeleefde truc, maar Van Bladeren zit dan ook behoorlijk in de nesten. Hij heeft nog acht



**Historische Kring
Bussum**

Stationsweg 3 1404 AN Bussum
www.historischedringbussum.nl
tel. 035-69 129 68