

Uit de Historie van Bussum en omgeving

De Vereeniging tot Evangelisatie

In de vorige eeuw werden in veel plaatsen 'Verenigingen tot Evangelisatie' opgericht. Meestal door verontruste hervormden die zich niet konden vinden in de wijze waarop in de plaatselijke gemeente het kerkelijk leven functioneerde, maar die de Hervormde Kerk niet wilden verlaten.

Zo werd in Bussum op 20 augustus 1915 'De Vereeniging tot Evangelisatie' opgericht. De leden waren voornamelijk import-Bussumers, die welgesteld waren, een goede opleiding hadden genoten en in het Spiegel woonde. Zij voelden zich thuis bij de zogenaamde ethisch-orthodoxe richting met nadruk op persoon-

lijk geweten, de ervaring en het christen zijn in de dagelijkse praktijk. Zij voelden zich niet thuis in de hervormde gemeente die tot 1914 kerke in het witte kerkje (de latere Irenestudio) en vanaf 1914 in de Huizerwegkerk (Vredekerk). Omdat de hervormde gemeente geen ruimte aan deze groep wilde geven, besloten de 'ethischen' de Vereeniging op te richten en zelf kerkdiensten te beleggen. Deze vonden zondags plaats in de Tuinzaal van Concordia. Mejuffrouw Van Woensel Kooy werd benoemd tot evangeliste. Zij gaf catechisatie en deed huis- en ziekenbezoeken. Zij dichtte en vertaalde veel geestelijke liederen die in boekvorm werden uitgegeven.



De kerkzaal van de Spiegelkerk.



De plaquette ter herinnering aan mej. Van Woensel Kooy.

De groep groeide en kreeg veel aanhang. In de tuin van mejuffrouw Van Woensel Kooy aan de Meentweg kon in 1921 een Jeugdkapel gebouwd worden en in 1925 kon de groep een eigen

kerk laten bouwen, de Spiegelkerk. Zeer bekende predikanten kwamen preken en velen uit de wijde omgeving, veelal deftige mensen, kwamen hier zondags kerken.

Toch wilde de groep hervormd zijn en blijven. De toenadering tot de plaatselijke hervormde gemeente vindt uiteindelijk in de oorlogsjaren plaats en na 1945 wordt de Spiegelkerk een 'gewone' hervormde wijkgemeente.

En dan de historie van de laatste vijftig jaar. In de jaren '70 komen de hervormden uit de nieuwgebouwde Hilversumse Meent naar de Spiegelkerk en verdwijnt het elitaire karakter. In de jaren '90 gaat men 'samen-op-weg'. Dat wil zeggen dat hervormd en gereformeerd een federatie vormen. En weer tien jaar later, in 2008, verenigen beide gemeenten zich tot Protestantse Gemeente Bussum met vier wijkgemeenten. De gemeente heeft drie kerkgebouwen: de Wilhelminakerk, de Verlosserkerk en de Spiegelkerk. De Spiegelkerk is de thuisbasis voor de wijkgemeente Bussum-West en de wijkgemeente Sion.

KLAAS OOSTEROM
BRON: O.A. EVERT VAN DER POLL:
SPIEGHEL IN BEELD 1990.
FOTO'S: HARM KLINKENBERG



**Historische Kring
Bussum**

Stationsweg 3 1404 AN Bussum
www.historishekringbussum.nl
tel. 035-69 129 68