

Uit de Historie van Bussum en omgeving

Vijftig jaar geleden. Augustus 1965

Terwijl het hele land niet uitgepraat raakt over de kersverse verloofde van de kroonprinses heeft Bussum ineens een verdrietige augustusmaand. Voor de derde keer in korte tijd is een kind verdronken in de vijver aan het begin van de Ceintuurbaan (bij het viaduct).

De vijver en haar omgeving zijn favoriete speelplekken voor de

kinderen uit de buurt. Overal wordt gebouwd, zoals in 1965 de flats op de hoek van de Ceintuurbaan en de Laarderweg. Net zo spannend als die bouwplaatsen is de oever van de vijver daarachter. Naast natuurlijke waterkanten zijn er ook een aantal betonnen randen waarop gebalanceerd kan worden.

De vijver is aan het begin van de



De aanleg van de vijver. Op de achtergrond de Laarderweg met de St. Josephkerk.

Kruisen en bloemen op ongevalsplek

Voor de derde maal kind verdronken in de vijver bij Bussums viaduct

Actiecomité en buurtbewoners eisen spoedige en afdoende maatregelen

de burgemeester niet gebleken van incidenten op de plaats van het ongeval.

Permanente bewaking

Om acht uur gisteravond kwamen vele ouders...

De Bussumsche Courant van 10 augustus 1965.

Vijver bij viaduct nu afgerasterd

De Bussumsche Courant van 26 augustus 1965.

veertiger jaren uitgegraven om met het vrijgekomen zand de Bussumse haven te dempen. Later is een aantal in- en uitlaten gebouwd om er een opvangbekken van te maken voor een eventuele overvloed aan water. Tot tien meter diep is het kunstmatige meer. Het ontbreekt nog aan een afrastering wanneer het voor de derde keer helemaal mis gaat. Meestal gaat het goed en kunnen kinderen die vanaf de betonnen rand in het water vallen nog op het droge worden getrokken. Twee keer al kwam hulp te laat. De gemeente heeft begin 1965 daarom besloten een hek te laten plaatsen en is bezig met de voorbereiding. Terwijl permanent toezicht wordt georganiseerd door buurtgenoten wordt er voor gezorgd dat binnen enkele weken het hekwerk rond de vijver staat.

In drie Bussumse families wordt deze maand stilgestaan bij het feit dat zij meer verwanten van in de vijftig hadden kunnen hebben. Als dat hek er maar bijtijds gekomen was.

HANS JONKER

