

Uit de Historie van Bussum en omgeving

Vijftig jaar geleden. September 1965

Op zaterdagavond 11 september stroomt de Vituskerk vol voor een uitvoering van de Krönungsmesse van Mozart door het Goois Symfonie Orkest en het St. Vituskoor. De rooms-katholieke kerk aan de Brinklaan is gevuld met medewerkers van de cacao- en chocoladefabriek Bensdorp en andere genodigden. Op de dinsdag ervoor komt een extra persontrein vanuit Amsterdam aan bij het laadplatform naast de fabriek. Een trein vol speciale gasten

die zijn uitgenodigd voor een rondleiding door het complex aan de Nieuwe Spiegelstraat.

Gevierd wordt het 125-jarig bestaan van Bensdorp. Nadat wegens "de oorlogsomstandigheden" sober bij het honderdjarige bestaan in 1940 werd stilgestaan, is er nu alle gelegenheid om uitbundig feest te vieren. Het gaat de firma Bensdorp voor de wind. De vier vestigingen (naast Bussum ook in het Duitse Kleve, het Oostenrijkse Wenen en het Bra-



De fabriek in 1965 vóór de bouw van de bonenloods in 1966.



bantse Bladel) kunnen de vraag naar de producten nauwelijks aan. Er is een voortdurend tekort aan personeel, op allerlei manieren wordt gezocht naar uitbreiding van de productiecapaciteit. Niemand heeft in 1965 kunnen voorzien hoe de wereld in de daaropvolgende vijftig jaar zou veranderen. De fabriek moet in 2003 sluiten, en het merk Bensdorp is nu in handen van enkele voedingsinternationalen, het verkooprecht op de beroemde Brosreep in die van Nestlé.

Wie had kunnen bedenken dat het 175-jarig bestaan van Bensdorp in 2015 in alle stilte passeert?

HANS JONKER



Bensdorp Nederland N.V. bestaat 125 jaar. Het grote bedrijf aan de spoorlijn in Bussum viert vandaag dit jubileum met een ontvangst van een aantal gasten, die de fabriek komen bezichtigen. Om vijf minuten over elf vanmorgen kwam een speciale Bensdorp-trein uit Amsterdam in Bussum aan. Het scheen een sneltrein te zijn, want het station Naarden-Bussum werd gewoon genegeerd. De trein reed linea recta door naar het eerste perron van Bensdorp. De conducteur stapte vóór de overweg Herenstraat uit en zorgde er voor, dat het hek naar het perron werd geopend. Intussen stond een N.S.-man met rode vlag gereed om de Bensdorp-trein veilig langs de overweg te loodsen, waarna de gasten op het perron officieel werden ontvangen.

De Bussumsche Courant van 7 september 1965



**Historische Kring
Bussum**

Stationsweg 3 1404 AN Bussum
www.historischekringbussum.nl
tel. 035-69 129 68