

Uit de Historie van Bussum en omgeving

Honderd jaar geleden. Het Mobilisatiecomplex

De bebouwing van het MOB-complex aan de Nieuwe 's Gravelandseweg betekent het definitieve einde van het militaire gebruik van dit terrein in de zuidoosthoek van Bussum. Het is nu een eeuw geleden dat voor het eerst het Nederlandse leger bezit nam van het gebied dat ooit onderdeel was van een enorme villatuin.

Aan het eind van de negentiende eeuw werd het landgoed Cruysbergen in kavels opgedeeld en verkocht. De nieuwe eigenaar legde op zijn terrein een paarden-

renbaan aan, compleet met onder meer een tribune, stallen en een werkantoor.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) was een groot aantal soldaten gelegerd in Het Gooi. Een belangrijk onderdeel van de militaire organisatie vormden de legerpaarden. Zowel rijpaarden als trekpaarden waren in die tijd nog essentieel in de kriegsvoring. Gemotoriseerde militaire voertuigen bezat het Nederlandse leger nog nauwelijks.

In 1915 kocht het Ministerie van

Oorlog de -niet meer in gebruik zijnde- renbaan om er paarden te fokken en te trainen. De door bekende architecten ontworpen gebouwen werden grondig verbouwd om ze voor dit gebruik aan te passen. Veel originele negentiende-eeuwse details verdwenen daarbij.

Na het vredesakkoord in 1918 werd het militaire complex verpacht aan particulieren. In de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) stalden de Duitse bezetters er opnieuw een tijdje rijpaarden. En in 1956 bouwde het Ministerie van



Het dichtmetselen van de tribunes t.b.v. de paardenstalling

Defensie op de plek van de vroegere renbaan opslagloodsen.

De nieuwe bewoners van het Landgoed Nieuw Cruysbergen wonen op historische grond. Wie weet horen ze in hun slaap nog de vele trappelende paardenvoeten...

HANS JONKER



De verbouwing van het zgn. jockeyhuts tot kantoren