

# DAT BUSSUM VAN VROEGER

## FOTO-PRIJSVRAAG VOOR ABONNEES VAN DE BUSSUMSCHE COURANT

*Jan van den Berg weet nog veel meer Dat vertelt hij later*

Het is gebeurd met „Dat Bussum van vroeger”. Schrijver dezes en de heer Jan van den Berg hebben hun troetel- en zorgenkind ten grave gedragen. Dat was gistermiddag, toen wij voor de laatste keer onze tanden zetten in een verrukkelijke appel, toen wij ook voor de laatste keer de thee proefden van moeder Van den Berg.

„Tja”, zei Jantje, „er is anders nog zoveel te vertellen.” Hij keek zijn vrouw aan en wij schilden bedeesd ons appeltje. Maar we wisten het allen. Over enige tijd, misschien over een jaartje, komen we terug met nog enkele artikelen over „Dat Bussum van vroeger”. We geven eerst Jantje van den Berg tijd weer eens wat na te denken, al is dat eigenlijk niet nodig, omdat hij op elk ogenblik van de dag vele gebeurtenissen over oud-Bussum kan vertellen.

Zo ook gisteren, toen wij even geroeglijk als altijd in het knusse huisje van het bejaarde, maar o zo vitale echtpaar Van den Berg nog even over oud-Bussum kwamen babbelen. Wij zijn op alle tijden van de dag, daar in de Adelheidstraat naar binnen gegaan, maar altijd weer vonden wij daar Jantje van

We hadden niet durven dromen, dat de serie artikelen over „Dat Bussum van vroeger” en de geplaatste foto's over de verdwenen plekjes in deze gemeente, zo'n enorm succes zouden worden. Het is om deze reden, dat wij gemeend hebben onze serie prijsvragen te moeten openen met een foto-prijsvraag over „Dat Bussum van vroeger”. Op deze wijze willen we de geboren en getogen Bussummers in de gelegenheid stellen hun geheugen op te frissen. Tevens heeft men dan de kans een van de uitgeloopte prijzen te winnen.

Vanzelfsprekend staat deelneming aan deze prijsvraag open voor alle abonnees in Bussum en Naarden, maar voor de lezeressen en lezers die niet sinds jaar en dag in het Gooi wonen, zal het erg moeilijk zijn al deze foto's van zo'n vijftig jaar geleden „thuis te brengen”.

Hoe het ook zij, we hopen een record-aantal (goede) oplossingen te mogen ontvangen. Voor het inzenden van uw oplossing kunt u gebruik maken van het op deze pagina afgedrukte invulformulier, dat dan in een enveloppe moet worden gezonden naar de redactie van De Bussumsche Courant, Kapelstraat 21. In de linker-bovenhoek moet u vermelden: Fotoprijsvraag „Dat Bussum van vroeger.”

den Berg met drie lange rimpels in zijn voorhoofd, soms zijn hoed wat scheef op, maar altijd met van tevredenheid tintelende oogjes als hij over die goeie oude tijd mocht vertellen.

Het is eens gebeurd, dat Van den Berg door zijn verhalen gewoon vergat, dat er een stukje spek in de pan lag. Het kwam er naar verloop van tijd uit als een zwart geblakerd stuk leer.

Oh, er blijft door hem nog veel te vertellen. Zo over zijn belevenissen als schooljongen. Hoe hij voor de eerste keer met nog een paar schoolkinderen naar de burgemeester moest om „Lang leve de burgemeester” te roepen. Maar hoe de lorgnet, de gouden ketting en vooral de voorname figuur zoveel ontzag op de schooljeugd inboezemde, dat zij vergat te roepen en met het gezicht naar de grond stamelde: „Leve de burgemeester”. Of over de avonden, dat Jantje van den Berg thuis moest voorlezen uit de avonturen van Jules Verne omdat vader en moeder nog analfabeet waren. En dat vader Van den Berg op een gegeven ogenblik tot de ontdekking kwam: „Die kerel liegt dat ie...” enfin vul zelf maar in.

Dat is dus afgesproken. Over enige tijd zal Jantje van den Berg nog meer vertellen over „Dat Bussum van vroeger”. En wie zal het beter weten dan hij, die kwam bij de komst van de spoorwijken. Die dus werd geboren in 1874.



Bovenstaande foto is nummer één van de acht, die u op deze pagina voorgeschoteld krijgt. Aan de rechterkant vindt u van boven naar beneden de foto's 2 tot en met 8. Oplossingen inzenden door gebruik te maken van nevenstaand formulier.

**HONDERD GULDEN AAN PRIJZEN**

De oplossingen moeten donderdag 4 april 1957 vóór twaalf uur in ons bezit zijn. Na die tijd binnengekomen inzendingen worden niet meer in behandeling genomen. De juiste oplossing en de prijswinnaars zult u kunnen vinden in

### „DAT BUSSUM VAN VROEGER”

*Naam:* .....

*Adres:* .....

*Woonplaats:* .....

*Abonnees van De Bussumsche Courant kunnen deelnemen aan de foto-prijsvraag „Dat Bussum van vroeger”. De oplossingen moeten donderdag 4 april, 's middags vóór twaalf uur in ons bezit zijn. De uitslag van de prijsvraag wordt bekendgemaakt op dinsdag 9 april.*

*De acht foto's in De Bussumsche Courant van donderdag 28 maart toonden de volgende plekjes in of in de naaste omgeving van het Bussum van vroeger.*

- 1. ....
- 2. ....