

HERMAN GORTER ,

geboren 26 november 1864 te Wormerveer ,
overleden 15 september 1927 te Brussel .

Door zijn gedicht Mei (1889) werd Gorter direct een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de vernieuwing in de letterkunde — Een nieuwe lente en een nieuw geluid —

De zintuiglijkheid van Mei ontwikkelde zich tot de zgn. sensitivistische poëzie van Verzen (1890).

Van wijsgerige bezinning getuigt De School der poëzie (1897).

Ook in het politieke leven speelde Gorter een rol, eerst in de S.D.A.P. , later in communistische richting . Hij correspondeerde en debatteerde met vele grote figuren , o.a. Lenin en Kautsky .

Het epische gedicht Pan is van 1912 .

Gorter was in de jaren '90 leraar klassieke talen (gymnasium Amersfoort) en ook een internationaal erkend sportsman (o.a. cricket) .

Woonde sinds 1893 in een door Berlage gebouwd huis aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg 66 in Bussum . Na 1910 achteruitgang van zijn gezondheid, dan o.a. woonachtig in Bergen . Zijn marxistisch-literaire studiën werden in 1935 uitgegeven onder de titel De grote dichters