

1967-007

JUBILEUM-UITGAVE 150 JAAR BUSSUM

De gemeente Bussum viert in de week van 8—13 mei het 150-jarig bestaan. In verband hiermee brengt het Goois Nieuwsblad vandaag een bijlage van 24 pagina's, die grotendeels aan de historie van Bussum is gewijd. Op de voorpagina brachten we een aantal bijzondere opnamen van het oude Bussum bijeen. Een paar pagina's van onze bijlage zijn gewijd aan advertenties uit het begin van deze eeuw, geknipt uit De Bussumsche Courant van 1903. Veel foto's zijn in de bijlage opgenomen omdat foto's nu eenmaal een duidelijk beeld geven van „hoe het geweest is”. De jubileum-prijsvraag is daarom ook gegoten in de vorm van een „kijkspel”. Aan de puzzelaars de taak uit te vinden welke plekje van Bussum op de puzzelpagina's zijn weergegeven.

Hieronder een overzicht van de inhoud van de bijlage „150 jaar Bussum”:

Foto's van oud Bussum	pag. 2 en 4
Langstaarten op den Heijde	pag. 5
Advertenties uit 1903	pag. 6 en 7
150 jaar centen	pag. 9
Dertien burgemeesters: van Keijzer tot Admiraal	pag. 10
Frederik van Eeden, Walden en Bussum	pag. 11
Bussum in de middeleeuwen	pag. 12 en 13
Jubileum-prijsvraag	pag. 14 15 16
Herman Gorter en zijn Bussumse vrienden	pag. 18
Uit het brievenboek van Thierens	pag. 19
Het Gool en de paardetram	pag. 20
De Waterstaatskerk en de Vitusparochie	pag. 21
Brandweer vroeger, luchtfoto nu	pag. 23



De Brink in Bussum, zoals deze er zou hebben uitgezien in 1784. De plaat zou zijn gemaakt vanaf de herberg De Rozenboom.



De renbaan Cruysbergen nam de taak van renbaan Craillo in 1893 over. Dat duurde tot 1912. Hier een foto van de „rechterstoel” op Cruysbergen



De bierbrouwerij en mouterij De Hoop in Bussum. Een stuk oude historie aan de Huizerweg, ter hoogte van het Postkantoor. Van 1836 tot 1878 was hier gevestigd een fabriek van inlandse zachte Spaanse zeep van K. L. Portman. In 1839 ging het bedrijf in andere handen over. Een jaar later kocht Gortmans Bastiaans het pand. Toen de fabriek in 1848 werd opgeheven heette hij Wijnkamp en Van Ingen. In 1850 werd op dezelfde plaats een aardappelbrandery begonnen. In 1867 werd het een brouwerij en mouterij. Later kreeg het pand een andere bestemming, het werd hereboerderij, waarin dr. Clinge Doorenbos woonde.



Beeld van de Veerkamp, langer dan een halve eeuw geleden. Het landelijk tafereel siert een koektrommeltje „Souvenir van Bussum”.



De renbaan Craillo tussen Bussum en Hilversum trok enorm veel belangstelling in vroeger tijden. Deze foto toont Koning Willem III (met bolhoed) en burgemeester P. Langerhuizen in 1881.



De Herenstraat rond de eeuwovergang. De foto is te vinden op een koektrommeltje uit eind negentiende eeuw.