

# „Ik krijg verhalen waarbij je de tranen in de ogen springen”

(Van onze verslaggever  
Anton Boender)

**BUSSUM** – Gerard Michon (53), directeur van de Bussumse Uitgeverij Michon BV, heeft hoge verwachtingen van het boek over het Gooi dat in voorbereiding is. In samenwerking met Dagblad De Gooi- en Eemlander startte Michon begin september een actie: de Gooise bevolking werd opgeroepen verhalen in te sturen over het Gooi voor het uit te geven boek „Het lieve leven in het Gooi”. Het eerste boek van een landelijk regionale serie, die uitgever Michon van plan is op de markt te brengen.

Het moet, als het goed is, een fantastisch interessant boek worden barstensvol foto's en verhalen van amateurschrijvers. Een boek van, voor en door Gooiers, zou je kunnen zeggen.

Gerard Michon, die veel ervaring heeft in de wereld van de uitgevers en vroeger ook omroepwerkzaamheden verrichtte, is razend enthousiast over het project. Niet in het minst omdat er al zo'n tachtig inzendingen zijn binnengekomen. Em omdat daarvan een behoorlijk percentage bruikbaar zal zijn voor het boek. „De actie loopt nog tot 1 december en ik verwacht dat er zeker nog wel tachtig verhalen zullen bijkomen. Ik kan nu al zeggen dat het een heel leuk boek wordt. Er zitten verhalen bij waarbij je de tranen in de ogen springen”, aldus de heer Michon.

Vorig jaar al welde bij hem het idee

op om een serie regionale boeken op de markt te brengen. Regionale boeken omdat, zo vertelt Michon, daarvoor de laatste vijf jaar een groeiende belangstelling bestaat in ons land. „Het hele regionale gebeuren loopt trouwens goed. Regionale boeken verkopen goed. Regionale kranten genieten grote belangstelling. Men zegt ook eerder een landelijke dan een regionale krant op als men er twee heeft. Het grote publiek is zeer geïnteresseerd in wat er in de eigen omgeving gebeurt. Ik hoor die geluiden ook van de boekhandel: regionale boeken lopen goed. Onlangs is het weer gebleken met de hausse in oorlogsboeken: niets liep zo goed als de verkoop van regionale oorlogsboeken”, zo is Michon gebleken.

## Experiment

Wat zou er mooier zijn als je zo'n regionaal boekenproject start over de streek waar je zelf woont. Michon stapte met zijn idee zelfs naar de hoofdredacteur van deze krant, die het experiment van harte ondersteunde. „Je hebt overal mensen die denken te kunnen en willen schrijven. Mensen die bij voorkeur over de eigen omgeving schrijven. Als experiment heb ik het Gooi gekozen. En waarom ik naar de krant ben gestapt? Gewoon omdat mensen gewend zijn naar kranten te schrijven, verhalen bijvoorbeeld voor de rubriek Lezers. Een krant absor-

beert nu eenmaal regionaal nieuws. De publiciteit voor het project wordt door De Gooi- en Eemlander en mij ook samen gedaan. Uw hoofdredacteur dr G. Pikkemaat zit samen met de heer C. A. J. van Dishoek en ikzelf in de jury, die de verhalen op originaliteit en kwaliteit beoordeelt”

## Gooise Kak

Michon wil het best nog eens vertellen: de opdracht is een (klein) verhaal schrijven van ongeveer 1500, hooguit 2000 woorden over alles wat maar denkbaar is. Als het maar met het Gooi te maken heeft. „Dat duidelijk afgebakende gebied met zijn duidelijke gewoonten en zeden en dus verhalen”, benadrukt Michon.

Heeft hij al een indruk van wat er aan materiaal tot dusverre is binnengekomen? Michon: „Er zit veel historisch materiaal bij. Mensen weten ontzettend veel van vroeger. Oudere mensen maar ook kinderen die het weer van hun ouders weten. Ik ben blij met die leuke verhalen over de regio. Maar ik zou het ook erg fijn vinden als nog wat verhalen over het Gooi van nu worden ingestuurd. Verhalen over de Gooise Matras bijvoorbeeld. Maar ook typisch Gooise gewoonten zouden als thema kunnen dienen voor een verhaal. Neem nou het begrip Gooise Kak, die aparte manier van kleden en

spreken. Het is moeilijk dat begrip te omschrijven.

Ik ben zelf geen Gooier hoewel ik al zeventien jaar in het Gooi woon. Maar als je over straat fietst zie je het: die aparte manier van kijken, die kleding, die mensen die op een aparte manier met hun eigen oordeel naar voren komen. Gooise Kak, denk ik, is een begrip dat door mensen die er niet toe behoren wordt bepaald. En verhalen over Gooise krenterigheid ontbreken nog. Dat heeft natuurlijk ook de maken met Gooise Kak. Je zou kunnen zeggen dat het die mevrouw in bontjas is, die op koopavond de Hema binnenstapt. En dan tegen de verkoopster zegt dat ze moet opschieten omdat ze anders een kwartje in de parkeermeter moet bijvullen. Dat is Gooise Kak en krenterigheid ten voeten uit...”

## Gruwelijke details

„Bij wat er tot nog toe is ingestuurd aan verhalen zitten heel lieve, aardige en ontroerende dingen. Verhalen over de oorlog met gruwelijke details. Over de bittere armoede die er in de jaren twintig en dertig in het Gooi is geweest. Ik denk dat zeker wel 25 à 30 procent geschikt is om in het boek opgenomen te worden.

Ook foto's met bijschriften kunnen worden ingestuurd. Want een foto is een verhaal met camera. Wat zou het



● Gerard Michon: al tachtig verhalen zijn er ingestuurd. (Foto: Ton Kastermans)

niet leuk zijn als iemand een foto instuurt over het begrip de Gooise Matras, of een foto waarop de Gooise Kak wordt uitgebeeld. Of van iemand met zo'n typische Huizer kledingdracht? Wat ook nog ontbreekt is verhalen over humor in het Gooi. En in het Gooi is veel humor hoor, zoals elke streek zijn humor heeft"

Michon zegt dat het zeker is dat in het voorjaar 1986 „Het lieve leven in het

Gooi"( werktitel) zal verschijnen. Het wordt een grote paperback met geplastificeerde omslag van 176 pagina's. Met ongeveer vijftig verhalen door , voor en over het Gooi erin. Volgens jaar heeft Michon ook de regio's Achterhoek, Twente en Kennemerland op het programma staan. In totaal wordt de serie vermoedelijk zestien regionale boeken groot.

Michon tot slot: „Het Gooise boek,

met een minimale oplage van vijfduizend, zal alleen in de boekhandel te verkrijgen zijn en ik zal de prijs zeker betaalbaar houden."

**(Verhalen en foto's kunnen nog tot 1 december worden ingezonden aan Hoofdredactie Gooi- en Eemlander, Postbus 15, 1200 AA Hilversum of aan Uitgeverij Michon BV, Prinses Marielaan 15, 1405 EN Bussum).**