

UIT DE HISTORIE VAN BUSSUM EN OMGEVING

“Onze bevrijding”

In de bezettingstijd werden er niet veel foto's gemaakt. Op de openbare weg fotograferen was gevaarlijk. De Duitse bezetter wilde dat niet. De mensen die een fotoestel hadden, bewaarden het rolletje vaak om bij de bevrijding foto's te maken. Zoals Wim Schrejel.

Hier zijn wat foto's uit de eerste maanden van 1945, gemaakt in Naarden en Bussum. Van zijn zoon ontving ik een mapje met 14 foto's (8,5 bij 6 cm) en het opschrift “Onze bevrijding”. Het echtpaar Atty en Wim Schrejel-van Geelen woonde in de oorlog Rembrandt-

laan 51 Naarden. Enige van de foto's zijn afgebeeld met de oorspronkelijke bijschriften.

Klaas Oosterom



De bevrijding van honger en bezetting begon met de .. voedsel-vliegtuigen! Mei '45.



Victory-Day 8 Mei '45. De Rijksweg Naarden.



Dagen achtereen rolden gevechtswagens en pantsers voorbij.



Voorspel... Na een aanval op 't hotel "Bosch van Bredius", Febr. '45.



Landgenoten keren terug naar eigen Haard. Op 't station Naarden Bussum. Repatriëringstrein stopt enkele ogenblikken om daarna zijn weg te vervolgen naar de Hoofdstad.