

1 juni 2017

## UIT DE HISTORIE VAN BUSSUM EN OMGEVING

### Elsa Pereira-d'Oliveira (1913 – 1998) deel II Naoorlogse periode

Begin 1946 verhuisde het jonge gezin Rodrigues Pereira- Jessurun d'Oliveira van Amsterdam naar Bussum. Elsa's wens om gynaecologe te worden had ze vanwege de oorlog moeten laten varen. Vanuit hun huis aan de Jacob Obrechtlaan 13 wilde zij, als eerste vrouwelijke joodse huisarts, een praktijk opzetten.

De verantwoordelijk wethouder weigerde de zwangere Elsa aanvankelijk toestemming te geven. 'Er waren al meer dan genoeg huisartsen in Bussum'. Elsa: "Zo'n verdriet had ik ervan dat iemand zo tegen je sprak- ik deed het in mijn broek van narigheid. Op zijn stoel... kletsnat. En ik begon te huilen. Toen zat hij daar met dat gekke mens met een dikke buik die een plas deed op zijn stoel. Hij wist zich geen raad met me.

Tenslotte zei hij: 'Nou neem het dan maar!' "

Ook de meeste collega-huisartsen stonden afwijzend tegenover de komst van nieuwe concurrentie. Alleen dokter Emmer, zelf getrouwd met een Joodse vrouw, nam het voor Elsa op.

De eerste patiënten die Elsa kreeg waren voornamelijk van Joodse afkomst, zonder uitzondering mensen die geschonden uit de oorlog waren gekomen. Zoals de familie Birnbaum, die Bergen-Belsen had overleefd, en na de oorlog in de Bussumse 'Villa Insulinde' een weeshuis voor Joodse kinderen begon. Elsa kwam daar als huisarts bijna dagelijks.

Elsa's eigen kinderen hoorden in hun vroege jeugd weinig over hun moeders oorlogsverleden. Zij sprak daarover vooral

in termen van hoop, niet over de ellende.

Elsa ontwikkelde zich snel tot een prominent figuur in Bussum, en daarbuiten. Vanaf halverwege de jaren '50 publiceerde ze vele populairwetenschappelijke boeken over medische onderwerpen. Titels zoals *Hygiëne voor de vrouw* (1956), *Onze kleuters* (1962) en *Wij verwachten ons kindje* (1964) kregen een groot lezerspubliek en werden vaak herdrukt. Daarnaast verschenen talloze artikelen van haar hand.

Ze was mede oprichter van de BOSK (Bond voor ouders van Spastische kinderen) en voorzitter/oprichter van de stichting voor schrijvende artsen. Elsa gaf cursussen aan ver-



Elsa Pereira  
FOTO: MAARTEN D'OLIVEIRA

pleegsters en vroedvrouwen. En tijdens vele radiopraatjes, lezingen en congressen heeft ze steeds haar stem laten horen. Daarnaast organiseerde zij ook jarenlang uitjes, lezingen en activiteiten voor de dames uit de buurt!

Elsa overleed op 1 mei 1998 in Bussum.

De sterke en vriendschappelijke band die deze bijzondere huisarts met veel van haar patiënten en anderen opbouwde,

maakt dat velen van hen nog altijd hele warme herinneringen aan haar koesteren.

MARGREET DE BROEKERT

Met dank aan Suzanne Rodrigues Pereira



Algemeen Handelsblad 8 mei 1946.

