

UIT DE HISTORIE VAN BUSSUM EN OMGEVING

Tambourijn virtuoosen

Italiaansche straatmuzikanten in Bussum. 18 juni 1902. Een foto uit het Stadsarchief van Amsterdam vermeldt het op de achterkant. Een prachtige momentopname van zomaar een ontmoeting. De foto is waarschijnlijk genomen op de hoek van de Vlietlaan en de Generaal de la Reylaan. Rechts ligt de spoorbaan, links is nog net de serre van het toenmalige Hotel Vlietlaan te zien. Een ontspan-

nen tafereeltje?

Een brandende kwestie in het voorjaar van 1902 vormt het bezoek van grote aantallen rondreizende vreemdelingen aan het dorp. De komst van de kermis trekt kennelijk ook andere woonwagenbewoners. De gemeenteraad ontvangt een adres van enkele ongeruste Bussummers, een bewoner van de Veerkamp (het weiland langs de Brinklaan ter hoogte van de Veerstraat)

schrijft de krant.

De gemeenteraad bespreekt op 25 april de klacht over de onzedelijke toestanden. "Het is meer dan schandelijk wat men bij die wagens ziet. Hij is sterk voor opruiming van dien vuilen boel" aldus raadslid

De Kort. Raadslid Van Egmond heeft een oplossing: "De bewoners en voorbijgangers hebben vreeselijken last van die wagens. Vroeger stonden de wagens op Gooiberg, daar had niemand last van ze".

Burgemeester Van Suchtelen van de Haare relateert :



Italiaansche straatmuzikanten te Bussum.

"Hun klacht betreft de mensen die op de Veerkamp geplaatst worden, dat is een fractie die niet thuis hoort bij de kermis, zoals mensen die blikken bakjes maken en verkopen, met marmotjes lopen, stoelenmatters, enz. Bij die lieden ziet men juist die ergerlijke onzedelijke handelingen." De burgemeester spreekt sussende woorden. "De kermis bestaat zoolang als Bussum zelf. Wenscht men nu eenmaal de

kermis, dan ondervindt men hier van de lusten en lasten." Hij voelt niets voor verplaatsing naar de gemeentelijke vuilnisbelt op de Gooiberg : "Deze wagens moe-

ten dichtbij in de kom worden geplaatst. De politie moet ze zoo dicht mogelijk bij zich houden, dan kan zij een wakend oog op hen houden."

De foto blijft prachtig. Wel zijn nu de gedachten van die Bussumse mevrouw beter te raden. Spannend?

HANS JONKER

Mijnheer de Redacteur.

Nu de Kermis in 't land is en daarmede de kermismenschen, ontwaar ik weder als vorige jaren tal van lui die, dunkt mij, met de kermis niets te maken hebben. In een der vorige raadszittingen werd daarop in adres door eenige inwoners gewezen, toen de Burgemeester ten antwoord gaf, dat de zulke geen toegang tot de Kermis verschaft werd en dus nu ook geweerd zouden worden. 't Is alleen mijn doel te constateeren, dat wederom tal van woonwagens gehuisvest zijn. Boendermakers, Liedjeszangers, Planeet-trekkers, Harmonikaspelers en Tambourijnvirtuoosen vertoonen zich voor en na in onze buurt, en naar ik verneem is er van uit Breda of die kanten nog een tweede sorteering onder weg.

't Is dus te hopen, dat aan Burgemeester's voornemen de hand worde gehotiden, anders zal 1902 de kroon boven 1901 spannen.

Een Buurman v/d. Veerkamp.

Bussumsche Courant 13 juni 1902.

