



Honderd jaar geleden: De Godelindestichting geopend Het onverwachte kind van een honderdjarige.

Zo noemt de inzender van een brief aan de Bussumsche Courant in 1917 de aangekondigde komst van het eerste ouden-van-dagen huis in de gemeente. Bussum viert in dat jaar het feit dat zij zich honderd jaar eerder losmaakte van Naarden. Burgemeester s'Jacob houdt in de raadszaal een feestrede. Hij geeft een overzicht van wat bereikt is in de voorafgaande eeuw. En van wat nog ontbreekt.

“Voor ouden van dagen hebben wij tot nu toe geen plaats waar hun een rustigen levensavond wordt geboden. Moge een besluit door U zoo straks te nemen tot het in leven roepen der Godelindestichting als blijvende herinnering aan dezen dag in die leemte voorzien en moge deze instelling ook door den liefdadigheidszin van Bussums burgers in toememende mate aan de verwachting beantwoorden.” Het voorgestelde

geschenk kost de Bussummers 100.000 gulden (in huidig geld omgerekend zo'n 800.000 euro's).

Moet dat nu?

Het valt niet bij iedereen in goede aarde, dat cadeau. Veel burgers voelen zich erdoor overvallen en zien zich voor een voldongen feit staan. En dan zo'n sigaar uit eigen doos! Zoveel geld uitgeven in de slechte economische tijden tijdens de vreselijke oorlog vlak over



Bron: archief gemeente Bussum.



Bron: archief gemeente Bussum.

de grens. Een oorlog waarvan het einde niet in zicht is in 1917 (de Eerste Wereldoorlog 1914-1918). Veel kostwinners zijn gemobiliseerd en kunnen niet werken. Er is een groot gebrek aan voedsel en brandstoffen. Bouwmaterialen zijn schaars en nauwelijks te betalen. Geen goed idee, vinden velen.

De feestelijke opening op 20 oktober 1920

De Godelindestichting komt er na het einde van de oorlog in 1918 toch. Aan de Huizerweg vlak naast de zandafgraving. En heeft dan 155.000 gulden gekost. In de Gooi- en Eemlander wordt het ontwerp van architect K.P.C. de Bazel als volgt beschreven: “Beneden vinden we o.m. een groote gemeenschappelijke gezelschaps- en eetzaal en zijn een 8tal kleinere kamers gebouwd benevens een gelijk aantal vertrekjes die als slaapkamertjes dienst doen. Dit zijn de appartementen der getrouwde bewoners. Op de bovenverdieping vinden we eveneens een groote gemeenschappelijke kamer, deze is voor de ongehuwden. Daaromheen bevinden zich

Godelinde-Stichting Bussum
Gevraagd een fienke
Keukenmeid
burgerpot kunnende koken en genegen huiswerk te verrichten. Goed loon. — Br. fr. aan de Directrice Lindenlaan 8, Bussum.

De Gooi en Eemlander 28 augustus 1920.

voor de directrice.” Het geld is op. De Gooi- en Eemlander schrijft “De indruk die de vertrekken maken is vriendelijk en frisch, hoewel de meubilering nog lang niet compleet was. Eerlang, als de financiën een formeele aankleding van het interieur toelaten zal dit de huiselijkheid en gezelligheid natuurlijk nog aanzienlijk verhoogen.”

Bij de opening worden foto's genomen van de eerste bewoners en van de genodigden. Zij poseren op en rondom een houten bank die de Bussumse bevolking in het voorgaande jaar 1919 aan de vertrekkende burgemeester s'Jacob heeft geschonken.

Een eeuw verbouwen en bouwen

Het gebouw van de Godelindestichting heeft maar kort in de door K.P.C. getekende vorm bestaan. In de dertiger jaren werd de zolderetage vertimmerd tot een tweede woonverdieping met piepkleine kamertjes. Maar het gebouw voldeed in de loop der jaren steeds minder aan de snel veranderende eisen, ondanks veel aanpassingen. In 1968 werd het vervangen door nieuwbouw, die in 1990 op haar beurt ook weer vervangen werd.

De Godelinde-Stichting
(Stichting voor ouden van dagen) te Bussum
zoekt een Echtbaar
zonder kinderen, de man als conciërge, de vrouw voor de keuken. Alleen zij die goede getuigen overleggen komen in aanmerking. Salaris nader overeen te komen.
Brieven franco te zenden aan de Directrice der Godelinde-Stichting, Huizerweg, te Bussum.

De Gooi en Eemlander 19 maart 1921

weer de slaapvertrekjes voor de mannen en voor de vrouwen. Voor een 18tal oudjes is daar herberg. Natuurlijk heeft het modern ingerichte gebouw een aantal badkamertjes en een ziekenzaal, voorts een groote keuken en een afzonderlijke kamer

Al die tijd bleef de Burgemeester s'Jacobbank. Op het voorpleintje van Huize Godelinde is daarop de “liefdadigheidszin van Bussums burgers” van een eeuw geleden in de inscriptie terug te lezen.

Hans Jonker

UIT DE FOTOCOLLECTIE VAN HET STREEKARCHIEF

www.gooienvechthistorisch.nl 035 207 09 99 Cattenhagestraat 8, Naarden



Grensganger Comenius

Nummer 8, een beroemdheid: Jan Amos Comenius (1592-1670). De registratie in het begraafboek van de Waalse Kerk in Naarden markeert dat ook voor hem de dood de laatste grens was. De Tsjechische pedagoog, filosoof en theoloog moest vaak asiel zoeken. Als protestant ontvluchtte Comenius in 1628 zijn geboorteland vanwege de gewelddadige rooms-katholieke meerderheid. Afwisselend verbleef hij in Duitsland, Polen, Zweden, Engeland en Hongarije. Vanaf 1656 werkte hij in Amsterdam. Toen hij stierf kreeg hij zijn laatste rustplaats in Naarden.

FOTO: FOTOBESTAND COMENIUS_05.057_1929