



VAN WEESJONGEN TOT SUCCESVOL ZAKENMAN

Meester-zadelmaker Johan Christiaan

Van Duitse origine

De vader van Johan Christiaan Juncker was geboren in het Duitse Mühlheim (Pfalz) en kwam omstreeks 1800 naar Nederland. Hij was Meester Timmerman en 'gegoed'. Zijn zoon werd op 19 januari 1810 in Amsterdam geboren. Johan's moeder overleed toen hij 12 jaar was en zijn vader een jaar later. Johan en zijn zusje Maria kwamen terecht in het 'Godshuis', het Burgerweeshuis, in Amsterdam. Hij werd 'ontslagen' toen hij in dienst moest. Waarschijnlijk heeft hij het vak van zadelmaker daar geleerd. Voor zijn verdienste als vrijwilliger bij de Tiendaagse Veldtocht van Koning Willem I in 1831 kreeg hij het Metalen Kruis.

In 1839 opende Johan zijn eerste winkel en zadelmakerij in de Leidsestraat in Amsterdam.

Zakenman

Op 10 oktober 1841 trouwde Johan in Muiden met Adriana Hendrika Valk. Adriana was al jong weduwe. Drie jaar nadat zij in het huwelijk was getreden met Fredrik Willem van Ingen overleed haar man, 32 jaar oud. Frederik was zadelmaker in Muiden, Johan nam zijn zaak over.

Als meester-zadelmaker had Johan daar een goedlopend verhuurbedrijf voor koetsen en rijtuigen, van janplezier tot begrafeniskoetsen in diverse klassen. Adriana en Johan woonden van 1842 tot 1846 in de Sluisstraat en daarna tot 1850 in de Amsterdamsche Straat. Ze kregen acht kinderen, waarvan er slechts twee in leven bleven: Daniël Marinus Henri en Adolphina Elisabeth, beiden geboren in Muiden.



Amsterdamsche straat, Muiden (ca. 1900).

1860, in de voetsporen van zijn vader, in de Amstelstraat in Amsterdam met een handel in rijzadels, tuigage en harnasementen. Hij trouwde met Willemina Hergt. Ze kregen acht kinderen. Zes daarvan bleven in leven, waaronder Johann Michael Juncker (Jan). Na de zelf gekozen dood van zijn vader kwam Jan als halfwees, tien jaar oud, samen met een van zijn broers in de Nederlandse Landbouwkolonie Mettray in Eelde (Zutphen) terecht. Het is niet onwaarschijnlijk dat opa Johan, Lutheraan (zoals al generaties lang) en een man van aanzien met veel contacten, daarvoor gezorgd heeft. In Mettray werden arme, hulpbehoevende en verwaarloosde jongens, mits ze tot een van de



Johann Michaël (Jan) Juncker.



Algemeen Handelsblad van 19 februari 1883.

Heldhaftig optreden

In 1831 had Abraham Bredius (1782 - 1863) de Muidense buskruitfabriek 'De Krijgsman' gekocht, en veel grond in Naarden. Met het oog op het altijd aanwezige explosiegevaar koos Bredius er voor niet in Muiden maar in Naarden te gaan wonen (het Brediuskwartier aldaar is naar hem vernoemd).

Op zondagmiddag 19 november 1848 vond een ontploffing plaats in De Krijgsman. Veel inwoners vluchtten zo snel als ze konden de weg naar Naarden op. Een aantal dappere mannen, waaronder Johan Juncker, begaven zich naar de fabriek om de daar ontstane

brand te blussen. Door hun snelle optreden kon voorkomen worden dat de brand zou overslaan naar

Ze kregen acht kinderen, waarvan er slechts twee in leven bleven

andere fabrieksgebouwen. Het was niet de eerste en zou zeker niet de laatste ontploffing in deze kruitfabriek zijn!

Van Muiden tot Apeldoorn

Zoon Daniël vestigde zich in

Protestantse kerkgenootschappen behoorden, opgevangen, opgevoed en onderwezen.

Jan werd opgeleid tot timmerman, maar had twee linkerhanden. Toen hij 18 was mocht hij Mettray verlaten en ging hij bij twee van zijn broers werken, die een handel in fietsonderdelen hadden opgezet. In 1919 was Jan nog de enige firmant. En in 1935 verwezenlijkte hij zijn grote droom: een eigen Juncker Rijwielfabriek, in Apeldoorn. Het werd een alomt gewaardeerd en gerenommeerd fietsenmerk.

Naschrift. Ik heb bewondering en ben trots op mijn overgrootvader en zijn opa (mijn oud vader). Begonnen als arm (half)weeskind hebben ze al hun kwaliteiten ingezet om een florerend bedrijf op te zetten en werden zij gerespecteerde, succesvolle zakenmannen.

NB. De umlaut op de naam Juncker werd onregelmatig gebruikt. In de jaren '30, met het opkomend nazisme, besloot de familie definitief af te zien van de 'puntjes'.

Met dank aan Aad Streng, Bram Verhulst, Guus Kroon en (postuum) Peter Langemeijer

Margreet de Broekert

UIT DE FOTOCOLLECTIE VAN HET STREEKARCHIEF

www.gooienvchthistorisch.nl 035 207 09 99 Cattenhagestraat 8, Naarden



Sluisstraat, Muiden.