

BEKEND RESTAURANT IN EEUWENOUDE PAND

## Restaurant Graaf Floris V van Muiden

Op de hoek van de Herengracht en de Naarderstraat in Muiden staat Restaurant Graaf Floris V van Muiden. Dit pand heette vroeger 't Hoff van Holland of de Hertog van Gelre. Al in 1624 werd de naam Het Hoff van Holland genoemd, een herberg die het paradepaardje was van ons stadje. Het pand is waarschijnlijk van na 1611. In de zomer van dat jaar heeft namelijk een grote brand het hele centrum van Muiden in de as gelegd.

Zeventiende en achttiende eeuw

We weten dat in 1630 Maerten en Pieter Huyberts de eigenaars van Het Hoff van Holland waren. In 1657 verkochten zij het pand "streckende van vooruit de Vecht tot achter Backers huis", met een jaarlijkse verponding (belasting) van 8 gulden en 10 stuivers. Gezien de hoogte van de verpon-

ding moet het een kapitaal pand zijn geweest. In 1668 werd het weer verkocht, "een huis, erven grond, schuur en paardestal, genaamd het Hoff van Holland, of-tewel de Hertog van Gelre, staende aan de Oostzijde van Muiden bij de brug op de Kruisstraat". In een akte van 1732 komt de naam Hertog van Gelre niet meer voor.

Vetter

Er waren nogal wat wisselingen van eigenaar. In 1918 was de nieuwe eigenaar Johan Georg Vetter, een bekende naam in Muiden. In zijn periode kwam de toegangsdeur op de hoek, hoewel de ingang aan de Naarderstraat ook bleef. Het was wel oppassen daar, als de Gooise Tram passeerde was er weinig ruimte over.

Graaf Floris V van Muiden

Vetter verkocht in 1929 het Hof van Holland (de tweede f was inmiddels verdwenen) aan Nicolaas



■ Het Hof van Holland in de jaren 20.



■ Restaurant Floris V van Muiden in 2020.

de Greef. Deze trof het niet: in de jaren 30 kwam de economische crisis en in 1940 de oorlog. Hij verzoon een list: hij kocht van de Chemische Fabriek Naarden 100% alcohol en versneed deze tot een drankje dat 30% alcohol bevatte en verkocht dat onder de toonbank. In 1958 verkocht hij het Hof van Holland. In 1977 werd het opnieuw verkocht, nu aan een combinatie van eigenaren. Deze heren zagen niets in een café of een herberg, maar besloten er een eethuis van te maken. Zij restaureerden het eeuwenoude pand met oude

materialen en veranderden de naam in 'Graaf Floris V van Muiden.' De nieuwe formule 'goed eten voor weinig geld' sloeg aan.

Brand

Op 12 juni 1994 maakte een uitslaande brand een einde aan een drukke zondagavond in het restaurant. De keuken, waar de brand was ontstaan, kon direct worden afgeschreven. De schade aan het pand was groot. Het antieke interieur van het restaurant was onherstelbaar beschadigd. Een geluk bij dit alles was dat er veel interieurfoto's waren

van vóór de brand. De eigenaren kochten het naastgelegen winkelpand en verbouwden de woning boven het oude restaurant tot 'Heerenkamer' met een open haard. De keuken werd vergroot en er kwam een flink magazijn bij. In 1995 kon het herbouwde pand weer worden geopend.

In 2020 werd het naastgelegen winkelpand verbouwd en vanuit de 'etalage' kwam tijdens de coronapandemie de verkoop van broodjes, koffie en maaltijden op gang. Gelukkig is het mooie oude pand van Graaf Floris V bewaard is gebleven.

Bron:  
Villa Amuda oktober 1996.

Ayla Blüm

### UIT DE FOTOCOLLECTIE VAN HET STREEKARCHIEF

www.gooienvechthistorisch.nl 035 207 09 99 Cattenhagestraat 8, Naarden



### Ludiek carnivalsprotest tijdens de optocht in Naarden (1980)

De wapenwedloop was in volle gang, de NAVO had juist besloten 48 kruisraketten in Nederland te plaatsen en kabinet-Van Agt (op de foto: Van 8) had hier ondanks hevige protesten mee ingestemd. De jaren 80 braken aan en het was carnaval...

FOTO EN TEKST: STREEKARCHIEF GOOISE MEREN



■ De brand op 12 juni 1994.



■ Een menukaart toont 5 Franse dragonders die in 1672 bij "De Hertog van Gelre" aankomen.